

Heliga sammankomster

Försumma inte era sammankomster, som vissa har för vana... (Heb 10:25)

I Guds hus öppnas evangeliets skattkista: där finner vi den gyllene ljusstaken med flammande, strålande ljus vars värme och sken flödar ut till alla inom räckhåll och som vill ta emot; förkunnarnas insikter och nådegåvor, känslor och upplevelser, är en del av dess kommunicerande verkan.

Dit dras och där dröjer Guds, Faderns hjärta och öga; där vandrar Herren, Frälsaren bland sina utsända vittnen och tjänare, och låter omsorg och styrka genomströmma deras uppdrag till betjäning för dem som burit fram sina hjärtan på hans altare; där fyller den helige Ande sinnen med kunskap, hjärtan med nåd, och alla förmågor och kristna föresatser med liv och kraft.

Där uppenbaras hemligheter, förklaras och inskräps föreskrifter, uppfylls löften, förkovras själar ... Och där, genom Förbundsängeln's beröring av helgedomens vatten, botas själsstörningar och själssår. Och där blir du upplyst, får kännedom, och stadfästs i allt som instruerar, och uppmuntrar dig...

Där görs allting känt, tillgängligt och tillämbart. Där får du fylla ditt huvud med förståelse, ditt hjärta med barmhärtighet, dina läppar med svar, ditt liv med fruktbarande, ditt samvete med tröst, och hela ditt jag med erfarenheten av gudomliga hälsningar för själens behov...

Håll då fast vid dessa sammankomster; att ni verkligen må lära er vem, vad och varför ni skall älska; och hur ni skall föra er, med er ande, ert tal och er livsföring inför Gud, er själva och varandra...

- Matthew Sylvester, *Puritan Sermons*, Vol 4, sid. 469-470
(P.S.)