

Andefyllda Kristna

"Och de uppfylldes alla av den Helige Ande" (Apg 2:4).

Rika skulle dagens välsignelser bli om vi alla var fyllda av den Helige Ande. De heliga konsekvenserna av själen blir uppfylld på detta sätt är omöjliga att överskatta. Liv, tröst, ljus, renhet, kraft, frid; Och många andra ovärderliga välsignelser hör samman med Andens välgörande närvaro.

Som en helig olja smörjer han de troendes huvuden, avskiljer dem för det heliga prästadömet och ger dem nåd att utföra sin tjänst på ett riktigt sätt.

Som det enda verkligt renande vattnet renar han oss från syndens makt och inviger oss till helighet och arbetar i oss så att vi vill och gör det som behagar Herren.

Som ljuset avslöjade han för oss först vår förlorade egendom, och nu uppenbarar han Herren Jesus för oss och i oss och leder oss på rättfärdighetsvägen. Upplust av hans rena himmelska stråle är vi inte mer mörker utan ljus i Herren.

Som elden, renar han oss både från slagg och sätter vår helgade natur i brand. Han är offerflamman, genom vilken vi har möjlighet att frambära hela vår själ som ett levande offer till Gud.

Som himmelsk dagg råder han bot på han vår karghet och befruktar våra liv. O att han fick falla över oss i denna tidiga timme! En sådan morgondag skulle vara en ljuvlig början på dagen.

Som duvan, med kärlekens fridfulla vingar, breder han ut sig över sin kyrka och över de troendes själar och

som Hjälparen tränger han undan de bekymmer och tvivel som förstör hans vänners frid. Han sänker sig över de utvalda som över Herren i Jordanfloden och vittnar om de är Guds barn genom att verka i dem barnskapets Ande i vilken de ropar *Abba, Fader!*

Som vinden ger han livets ande till människorna; blåser vart han vill och utför de livgivande verkningar genom vilka den andliga skapelsen får liv och upprätthålls.

Må Gud vilja, att vi fick uppleva hans närvaro i dag och varje dag.

Charles Haddon Spurgeon Morning and Evening June 19'th