



Kämpar du med nätpornografi?
På startaom.se kan du ladda ner fler andakter och
hitta information, praktiska tips,
anonymt forum och möjlighet till kontaktperson.

Frälsningsarméns arbete mot nätpornografi

**www.startaom.se
kontakt@startaom.se**



Vad händer om du ser mig?

Jag vill inget annat hellre än att någon håller om mig tills alla bitarna fallit på plats. Men inte kan väl Gud hela mitt trasiga hjärta när jag inte ens kan låta honom röra vid mig? Hur ska jag våga? Och vad skulle det kunna göra med mig?

[Jesus] kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem." Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det." (Luk 10:1-10)

För den som vill ta sig fram här i världen gäller det att vässa armbågarna. Och Sackaios har kämpat i sin ensamhet så länge. Upe i trädet sitter han på tryggt avstånd från alla de andra. Han ser utan att synas. Det är bra. Men långt inne i sitt hjärta längtar han så att han kan dö, efter en gemenskap där han blir sedd utan att bli avslöjad.

Och Sackaios längtan har sin motsvarighet hos Gud. Gud söker honom. Plötsligt står Jesus vid trädet, och ser honom med sin gudomliga blick. Den blick som ger hela världen liv. Och äntligen får glädjen plats. Livet blir helt. I den blicken är Sackaios hel. Det är som han ser sig om för första gången i

sitt liv. Synfältet vidgas, hans blick lyfter sig ut ur sitt eget och ser verkligheten ur Guds perspektiv. Där finns glädjen, behoven och möjligheterna som omsluter och bär smärtan hos dem han sårat och, ja, till och med hans egen skam och rädsla. Att helas är att alltmer se med Guds ögon.

Jesus

Jag längtar efter din blick

För i ditt ansiktes ljus blir jag hel

I din kärlek kan min kärlek flöda

Tack för att jag redan här i tiden

Glimtvis får ana vidden av ditt rikes glädje

Och redan nu får dela änglarnas salighet

Inför ditt ansikte

Jesus

Hela mig så att jag alltmer får följa din blick

I kärlekens riktning

Och få syn på verkligheten

Se den som den är

Så som du ser den