



Kämpar du med nätpornografi?
På startaom.se kan du ladda ner fler andakter och
hitta information, praktiska tips,
anonymt forum och möjlighet till kontaktperson.

Frälsningsarméns arbete mot nätpornografi

www.startaom.se
kontakt@startaom.se



Finns det en plats där allt kan bli helt igen?

Jesus är på vandring och har stannat till vid en källa utanför en by på vägen. En kvinna kommer ensam för att hämta vatten trots att det är mitt i middagshettan. När Jesus ber henne om vatten svarar hon: *"Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna."* (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: *"Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten".* Kvinnan sade: *"Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet?"* (Joh 4:9-11)

Tänk om det finns en plats som flödar av levande vatten... en plats där allt kan bli helt, där modlöshet kan vändas i hopp och skam vändas i frimodighet!

Men brunnen är så djup. Solen gassar obarmhärtigt och Jesus har inget att hämta upp vattnet med. Bara sina två tomma händer. *Varifrån tar du då det levande vattnet?* Kvinnan frågar kanske, mest för att vara på sin vakt, men hon får ett svar som väcker hennes nyfikenhet. Jesus erbjuder ett vatten som blir en källa i ens inre, med ett flöde som ger evigt liv... (Joh 4:14-15)

Tänk om ens inre kan få flöda av friskt levande vatten. Som ur ett rent paradishjärta! Ja, säger Jesus. Nytt liv, friskt liv. Liv som renar, helar och upprättar vår sanna skapelse, evigt liv. I så fall, säger kvinnan, ge mig det vattnet! Jag behöver det, så jag slipper smyga mig hit ensam i min förnedring.

Nu kan Jesus hjälpa henne att börja sätta ord på sina relationer. Först de mänskliga och sedan den till Gud. Hennes mänskliga relationer är på flera plan trasiga, trassliga och otrygga. Relationen till Gud färgad av utanförskap och ifrågasättande. Inget av detta stör Jesus. Han lyssnar

uppmärksamt och säger som det är, det inger hopp. Hans två tomma händer tar emot henne när hon faller och reser henne upp så hon kan stå igen på sina egna fötter.

Tänk om det är där som allt kan bli helt igen, i Jesu två tomma händer. Där finns varken begär eller krav. Varken fördömelse eller overseende. Han kan ta emot och han kan ge. När mitt hjärta vilar där, flödar levande vatten fram. Livet blir möjligt igen, i Jesu händer.

Jesus

Ta emot mig när jag faller i dina händer

Jag behöver dig

För när du håller mig så blir jag hel

Och när du rör vid mig så blir jag ren

I dina tomma händer ser jag märkena efter korset

Men också ljuset från uppståndelsen.

Där flödar det friska vattnet fram som ger evigt liv

Låt det bli en källa i mig som flödar vidare till de jag möter

Så att allt fler kan glädjas i din underbara nåd

Jesus

Öppna mina händer för dina minsta

Men bevara mig från att gå i egen kraft

Det är inte mina händer som ger liv

Men buren av dig

Kan hela mitt liv vara dina utsträckta, tomma händer