

Dagligt bröd

Giv oss idag vårt dagliga bröd...(Matt 6:11)

Vi vet att dagligt bröd inte bara betyder mat och kläder. Det innesluter allt som hör med till livets uppehälle, allt vi behöver för att leva: hus och hem, egendom och pengar, när och kära, vänner och grannar, hälsa och välgång, fred och frihet och mycket därtill. Därför har varje kristen - som inte bara lever för sig själv utan älskar sin nästa - orsak till att be den fjärde bönen [i Fader Vår]. Dessutom kan Herren snart nog ta ifrån dig det du nu har. Därför har du alltid orsak att be om hans bevarande nåd - och den hör också till dagligt bröd. Det är nyttigt för en kristen att känna att han är beroende av Gud.

Herren... vill att vi ska gå till honom med all vår sorg som barn går till en kärleksfull far. Vi ska kasta alla bekymmer på honom, som också efter sin uppståndelse kom till sina fattiga lärjungar vid Gennesarets sjö efter en natt som inte gett dem något utbyte. ”Mina barn, har ni någonting att äta”, ropade han till dem. Och han gav dem inte bara en rik fångst av fisk utan hade också stekt fisk och gjort iordning bröd för dem på stranden.

I sin kärlek vill han också idag dela våra bekymmer - också de minsta och obetydligaste. Han vill fråga efter mjölet i skäppan och oljan i krukorna, han vill fråga efter vår fisk och vårt bröd. Han sade en gång: ”På er är till och med alla huvudhåren räknade.” Kan då något vara för litet att anförtro åt honom? O, den som bara hade tro och kunde be denna bön, han skulle aldrig mer ha någon sorg på denna jord. Han skulle få leva i ständig inre frid. Han skulle aldrig ha några bekymmer mer i detta liv. Herre, föröka vår tro!

Det finns en Gud sid, 94-95