

# Guds Rike Först

*Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också (Matt 6:33).*

Innan vi får våra hjärtan ut ur världen, hur lätt upptas inte våra hjärtan av tankar om jordiska omsorger! Innan vi kan avskilja och rena våra själar, hur blandar vi inte våra böner med många löjliga tankar! Det är alltför vanligt att vi behandlar Gud som obegåvade människor som plockar en bukett till vännen och stoppar i flera illaluktande strån än utvalda blommor. Köttet lägger sig i, och våra köttsliga hjärtan fyller och späckar våra böner med fåfänga tankar och jordiska distraktioner. När vi sedan kommer för att bära fram bönens rökelse till Gud med våra kar, så blandar vi svavel i röken.

Därför bör vi alltid sträva för att lyfta våra hjärtan över världen in i Guds närvaro, som om vi vore i himlen, och var helt uppslukade av hans härlighet. Även om våra kroppar är på jorden, ska våra själar vara i himlen. Inte förrän vi kommer upp över världens dimmor, kan vi se någon klarhet och tröst; men när vi förenar våra hjärtan med Gud, så kan vi se att det är överfullt i källan även om strömmen är uttorkad; och om än det är knapert på jorden har vi en Gud i himlen! Detta är vårt stora mål, att vara med Gud i himlen. Hans vilostad är där, och vi söker fästa våra hjärtan där.

Vi är fria att be om bistånd för det yttre livet, men huvudsakligen bör vi be om andliga och himmelska ting. ”Sök först Guds rike” etc... Om Gud är vår himmelske Far, bör vår första och huvudsakliga angelägenhet vara att be om saker som är i överensstämmelse med hans väsen, och hans höghet. När vi ber om hjälp för det utvärtes livet, mat och kläder, ger Gud oss detta säkerligen, men det behagar honom mycket mer när vi ber om nåd. I varje bön bör vi sträva efter att vara mer himmelskt sinnade genom att samtala med vår himmelske Fader.

*Works, sid, 60-62*