

Frälsis öppnade eld i Varberg



Frälsningsarmén i sina prydliga uniformer kändes provocerande för en del Varbergsbor som fick för sig att sabotera deras möten.
Foto: Ronald Johanssons samlingar

Frälsningsarmén i Varberg är välkänd för sommarhalvårets alla torgbesökare. I skärningen mellan Drottninggatan och Torggatan står arméns kapell och musicerar för att locka Varbergsborna att skänka av sitt överflöd till den legendariska grytan som ska hållas kokande. Vi vet inte hur lyckosamt det är, men vad vi vet är att den lilla skara på ca 25 personer som idag utgör Frälsningsarmén i Varberg är engagerade i sitt sociala arbete. Det kan synas märkligt att det finns obelysta hörn i välfärdens Sverige, men det gör det och där har Frälsningsarmén sin uppgift, nu som under alla år.

Det var en handlingskraftig kvinna vid namn Augusta Larsson — hon titulerade sig kapten — som 1888 kom till staden med två assistenter för att starta verksamheten. Den har pågått sedan dess. Med det militaristiska sätt att uttrycka sig som är Frälsningsarméns så hette det att man ”öppnade eld” i Varberg.

Som Alva Peterson berättar i sin bok om hus och människor i 1800-talets Varberg, så låg den första lokalen i dåvarande hörnhuset Östra Långgatan, Kyrkogatan. Den nya kåren var landets 51:a.

En tidig tidningsartikel om armén andas skepsis. Det är inte bara den ”utstickande” dräkten men humbugen

sticker alltför bjärt i dagen på reportern. Frälsningsarmén fyller tomrummet efter de lättklädda damer som fordom sjöng visor på värdshuset, mullrar han. Det går bara ut på att pungslå allmänheten!

Augusta Larsson och assistenterna försökte få en bit mat på stadshotellet men behandlades som luft. När de försökte hyra in sig blev de kallade pack. Mötena saboterades av fridstörare. Man fick faktiskt väcka åtal mot de värsta. Det verkade som om de käcka melodierna i arméns repertoar provocerade.

Sedan 1927 finns Frälsningsarmén på Ö. Vallgatan 87, i kv Väktaren och har senare också kunnat bygga till huset med en länga. Kyrksalen är k-märkt. Frälsningsarmén arrangerar soppluncher och kvällscafé.

Att Frälsningsarméns lokal används för detta vittnar på sitt sätt om att armén kanske har den största kändedom om utsatta människors behov av alla stadens församlingar. Från min egen, profana militärtjänstgöring minns jag en kollega som hade intervjuat en brigadgeneral och i tidningen kallat honom ”brigadör”. Det var fatalt för brigadörer finns bara i Frälsningsarmén!

Historier om...

VARBERG

...som det en gång var!

