

## Livsstilens lovsång

*"...för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem" (2 Kor 15:15).*

Vi förhärligar Gud genom att leva för Gud. 2 Kor 5:15. *"för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem."* Rom 14:8, *"Lever vi så lever vi för Herren."* Mammon-dyrkaren måste leva för sina pengar, vällustingen lever för sin mage; syndarens liv går ut på att tillfredsställa begären, men vi förhärligar Gud genom att leva för Gud. Vi lever för Gud när vi lever i tjänst för honom, och utger oss helt för Gud. Herren har sänt oss till världen, som en handlare sänder sin köpman utomlands för att göra affärer för honom. Vi lever för Gud när vi handlar i hans intressen, och marknadsför hans Evangelium. Gud har gett varje människa ett pund; och när en människa inte gömmer det i en näsduk, utan omsätter det för Gud, lever hon för Gud. När en herre i ett hus, genom rådgivning och gott föredöme, arbetar för att hans husfolk ska komma till Kristus; när en pastor utger sig själv, och är utgiven, för att vinna själar för Kristus, för att Kronan på Kristi huvud ska smyckas; när myndigheten inte bär svärdet förgäves, men arbetar för att skära ner synd, och bekämpa ondska; är det att leva för Gud, och detta förhärligar Gud. Fil 1:20. *"Så att Kristus blir förhärligad, antingen genom liv eller död."* Tre önskingar hade Paulus, och alla gällde Kristus: att han måtte bli funnen i Kristus, vara med Kristus, och förhärliga Kristus.

*-Thomas Watson*