

Nådemedel

...regler för gudstjänsten... (Hebr 9:1)

Snälla, missförstå mig inte: andliga rutiner är viktiga och vi ska syssla med dem, men en människa får inte fastna i dem. Bönen säger, "Ingen människa kan frälsa." Sakramenten och fastan säger, "det finns ingen frälsning i oss." Allt detta är bara underordnade hjälpmedel, aldrig de direkta orsakerna till frälsning. En människa använder hinken, men vattnet kommer från *källan*. Nådemedlen är hinkar, men all vår tröst och hjälp, och allt liv och all nåd, finns endast i Kristus.

Gör bruk av dina andliga övningar, liksom Noas duva använde sina vingar, för att ta dig till Herren Jesu Kristi ark, för bara där finner du ro. Om duvan aldrig hade använt sina vingar, skulle den ha fallit i vattnet; och hade den inte återvänt till arken, hade den inte funnit någon viloplats. Om du därför vägrar göra bruk av de andliga verktygen, utan nonchalerar dem, kommer du med säkerhet att gå under. Och om de inte får föra dig till Kristus, kommer du att bli liggande i sorg.

Liksom i fallet med den fattige mannen, som tvingas fara över en djup flod för att få sin rikedom, och även om han inte förmår hämta färjan, så ropar han den till sig, och tar den för att nå sin skatt. Kristus är i himlen, och du är på jorden. Han kliver inte ner hit och du kliver inte upp dit. Så ropa då båten till dig; trots att det inte finns någon nåd, ingen välsignelse, ingen frälsning i övningen som sådan, så använd den för att ta dig över till din skatt, Herren Jesus Kristus. När du går till sammankomsten för att lyssna, säg, "Kom till mig Herre, genom denna predikan." När du kommer till bönen, säg, Kom till mig Herre, genom denna bön."

-Isaac Ambrose, A Homiletic Encyclopedia, sid 3432, 3449