

Prisa Gud med sång!

”Den som framför lovsång förhärligar mig” (Ps 123).

Vi förhärligar Gud genom att prisa honom. Lovsång, eller lovprisning, är en gudsförhärligande verksamhet. Ps 123 *”Den som framför lovsång förhärligar mig”*. Det hebreiska ordet bara, att skapa, och barak att lovprisa är mycket lika, eftersom syftet med skapelsen är att prisa Gud. David kallades Israels ljuvliga sångare, och hans lovsång kallades för att förhärliga Gud. Ps 86:12 *”Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.”* Även om ingenting kan läggas till Guds inneboende härlighet, så upphöjs ändå genom lovsång hans ära ibland människor. När vi prisar Gud så utbreder vi hans berömmelse och gör honom känd. Vi avtäcker hans härlighets upphöjda troféer. På detta sätt förhärligar änglarna honom; de är himlens körsångare, och de trumpetar ut hans lov. Att lovprisa Gud är en av de högsta och renaste uttryck för tron. I bön agerar vi som människor, i lovprisning agerar vi som änglar. De troende kallas för *”Guds tempel.”* 1 Kor 3:16. När våra läppar prisar så brusar orglarna i Guds andliga tempel. Så sorgligt det är att Gud inte får mer ära av oss på detta sätt! Många är uppfyllda av gnäll och missbelåtenhet, och förhärliga sällan Gud genom att prisa hans värdiga namn. Vi läser om heliga med harpor i sina händer, symboler för lovprisning. Många har tårar i sina ögon, och gnäll på sina läppar, men få har harpor i sina händer, och välsignar och förhärligar Gud. Låt oss förhärliga Gud på detta sätt. Lovprisning är den ränteavkastning vi betalar till Gud. Allteftersom Gud förnyar vårt kontrakt förnyar vi våra räntebetalningar.

-Thomas Watson