

Stockholm 2022-03-22

# Vision 2025

steg 2:

Ett relationsbaserat liv

- uppåt, utåt och inåt



**VÄLKOMMEN HEM**  
LIVET MED JESUS



## Ett relationsbaserat liv: uppåt, utåt, inåt.

Vision 2025, "Välkommen hem – livet med Jesus", lanserades den 11 september 2020. Under 1,5 år har visionen gjorts känd genom att implementera den på olika sätt i kårer, sociala verksamheter, barn- och ungdomsverksamheter och i det strategiska arbetet för Frälsningsarmén i Sverige. Vi har fokuserat på lärlingaskap, medlemskap, vikten av smågrupper och att bygga hållbara team enligt den bibliska APEST-modellen. Material, samtalsunderlag, filmer, musik och andra resurser har tagits fram som redskap att jobba med visionen.

Nu i mars 2022 tar vi nästa steg i arbetet med Frälsningsarméns vision som handlar om det relationsbaserade livet, som är en av de bärande punkterna i visionen.

I de strategiska vägvalen står bland annat:

- Varje kår prioriterar relationsbyggande församlingsliv och lärlingaträning framför annan verksamhet.
- Varje social verksamhet erbjuder gemenskap och skapar en atmosfär av hemkänsla. Tillsammans med närliggande kår formar man en plan för hur de man möter kan erbjudas en tillhörighet i kårens gemenskap.

Det relationsbaserade livet handlar om relationer:

- UPPÅT: med Gud – Fader, Son och Ande.
- UTÅT: med människor i den värld, den stad och det sammanhang vi lever i.
- INÅT: med de människor som vi delar gemenskap med i kårer och sociala verksamheter.

### Jesus uppmanar oss att bygga relationer

Det är av största vikt att vi lär oss att bygga starka och hälsosamma relationer.

Varför? Jo, därför att Jesus uppmanar oss till det. Vi läser i Bibeln Matteus 22:37-39:

*Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.*

De två viktigaste sakerna i livet är att:

- 1) Älska Gud
- 2) Älska människor

I 1 Mosebok 4:1-10a) kan vi läsa om bröderna Kain och Abel. Texten vill lära oss en viktig princip från Gud, att vi ska ta hand om varandra. Orden "ta hand om" på hebreiska heter "shamar" och betyder "att skydda, vakta, vara närvarande".



Två av de första frågor Gud ställer till människorna lyder: "Var är du?" - relationen till Gud och "Var är din bror?" - relationen till andra människor.

## Värdet av relationer

1. Alla människor har ett värde eftersom vi är skapade till Guds avbild.

I Bibeln läser vi i 1 Moseboken 1:27:

*"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem."*

Människor kan bli fördärvade av synd, men alla människor har fortfarande samma värde i Guds ögon.

2. Gud skapade oss för att fungera bäst inom ramen av sunda relationer.

I Bibeln läser vi i 1 Moseboken 2:18:

*Herren Gud sade: »Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.«*

Detta är det enda tillfälle då Gud sa: "Det är INTE bra.!"

I Bibeln läser vi i Predikaren 4:9-12:

*"Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp. Men ve den som är ensam! Om han faller finns det ingen som hjälper honom upp. Likaså: om två sover tillsammans har de det varmt, men hur skall den ensamme hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister inte så snart."*

3. Jesus dog på korset för att återupprätta våra trasiga relationer.

I Bibeln läser vi i Efesierbrevet 2:13-17:

*Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.*

Vi var en gång långt borta från Gud, ett relationsmässigt avstånd. Jesus bröt ner muren som stod mellan människa och Gud, så att relationen kunde bli hel igen.



4. Gud befäller oss att sträva efter hälsosamma och hjälpande relationer med varandra.

I Bibel läser vi i Galaterbrevet 6:1-2:

*Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.*

## Uppmaning

Fortsätt att leva i och jobba för visionen ”Välkommen hem – livet med Jesus!  
Fördjupa det visionen handlar om genom att ta leva ett relationsbaserat liv: uppåt, utåt, inåt. Det ska prägla oss var och en som personer, men också det som vi gör och satsar på i våra kårer och verksamheter i Frälsningsarmén i Sverige. Låt oss därför fokusera på att älska Gud, älska människor och varandra. Livet som kristen handlar om relationer!

## Resurser

På hemsidan hittar du en film där vår samfundsledare överste Bo Jeppsson talar om ett relationsbaserat liv. Se den i smågrupper, kårnämnder, styrelser, personalgrupper och samtala om hur konkret kan leva i relationer uppåt, utåt och inåt.

Vi kommer att ta fram samtalsmaterial och andra tips och idéer som ni kan använda i visionsarbetet. Just nu finns det inte så mycket nytt, men det kommer framöver.

Läs mer på <https://www.fralsningsarmen.se/Sidor/medlemssidor/vision-2025/>

Frälsningsarméns ledningsråd genom  
överste Bo Jeppsson