

Tro Obesegrad av Frukta

"Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhårliga ditt namn!" Då kom en röst från himlen: "Jag har förhårligat det, och jag ska förhårliga det igen" (Joh 12:27-28).

Det betyder mycket att förstå hur mycket vår frälsning kostade Guds Son. Om någon skulle fråga, "Nedsteg Kristus till dödsriket under sin dödskamp?" Då svarar jag att det bara en begynnelse till förståelsen och att vi från det uttrycket bara kan börja greppa hur fasansfull och förfårande den tortyr var som han fick utstå när han trådde som den skyldige inför Gud i vårt ställe.

Men trots att Andens gudomliga kraft för ett ögonblick beslöjades för att ge utrymme åt köttets svaghet, så ska vi förstå att den prövning som drabbade honom i känslor av vånda och fruktan inte kunde rubba hans tro. I detta uppfylldes det som omtalas i Petrus predikan när han säger att han blev löst för att *"det var omöjligt för döden att behålla honom"* (Apg 2:24).

Trots känslan av att vara övergiven av Gud, upphörde han inte för en sekund eller i den minsta grad att förlita sig på Faderns godhet. Detta framkommer av hans berömda bön i vilken han, i djupet av sin ångest ropade, *"Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?"* (Matt 27:46). Mitt i våndan upphörde han inte att åkalla Gud, under det att han ropar ut sin övergivenhet. Var bor vår längtan efter att lyda om inte i själen? Vi vet ju att hans själ utstod vedermöda för att vår själ skulle, fri från ångest och betryck, kunna få frid och ro.

Detta framkommer dessutom när vi ser hur han i sin mänskliga natur kände en avsky inför det som han villigt accepterade i sin gudomliga. Jag säger inget om att han inte upplevde denna fruktan som vi nämnt som en främmande känsla. Uttrycket för avsky blir uppenbar i orden *"Fader, rädda min ur denna stund; men för detta har denna stund kommit. Fader förhårliga ditt namn"* (Joh 12:27-28). Ändå fanns under hela tiden ingen våldsam eller bitter känsla som vi upplever när vi måste göra de största ansträngningar för att behårska vad vi känner.