

# Nåd, nåd för evigt!

*Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar (1 Petr 1:6).*

Var inte förvånad om någon är så dåraktig att han försöker skada och bedröva dig, för att dina gärningar är så goda. Det är nödvändigt att du ibland för utstå en mångfald av frestelser, trots ditt goda och oskuldsfulla liv. För några av de nådesuttryck som redan finns inom dig kan inte visa sig, varken i sin höghet, eller i sin kraft, eller sin potential, utom när du befinner dig i ett tillstånd av lidande.

Varför tror du att våra oskuldsfulla skulle undanta oss från lidande, eller att bedrävelser skall skada oss? Sannerligen är det för vårt nuvarande och framtida goda som Gud sänder dem i vår väg. Jag drar därför den slutsatsen att sådana saker är nödvändiga för vår själs hälsa, liksom kroppsliga smärtor och bördor är för kroppen. Folk som lever upphöjt, och i lättja, drar sjukdom över kroppen; och de som lever i fullheten av all Evangeliets välsignelse, men inte är övade i överväldigande prövningar, är sjuka och fulla av dåliga känslor i själen. Och även om det kan tyckas märkligt för några, har vår tid försett oss med ett erfarenhetsmässigt bevis på denna sanning som aldrig förr.

Ack! Vi behöver dessa beska piller, för vilka vi ryggas tillbaka och grimaserar: allt är väl om vi slutligen blir renade och helade genom dem. Jag är säker på att vi ändå är något litet bättre nu då läkaren behandlat oss under lång tid. Inom kort kommer några av dessa dåliga känslor att vara utdrivna ur oss, men, för närvarande, är sjukdomen så akut att några bekännande kristna räds mer över att behandlingen ska tömma deras plånböcker än att själen ska återfå hälsan.

Jag ser att vi fortfarande behöver dessa prövningar; och om Gud, genom dessa, dömer mig som han dömer sina heliga, så att jag inte ska bli fördömd med världen, då ropar jag, "Nåd, nåd för evigt!"

*Advice ti sufferers, sid 4-5*