

Mot målet

Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus (Fil 3:14).

Bestäm dig för att glömma det som ligger bakom: det vill säga, att inte ständigt tänka på och göra en massa av vad du *har* gjort, utan låt sinne vara helt inriktat på vad du behöver göra nu och framåt.

I någon bemärkelse bör du se dig tillbaka; du ska se tillbaka på dina synder; ”*Tänk efter hur du bar dig åt i dalen, kom ihåg vad du har gjort!*” (Jer 2:23). Du bör se tillbaka på det syndiga i dina religiösa verk, och inse hur gu kommit till korta i dem; hur förfärligt ofullkomliga alla dina plikter utförts, och hur rätteligen Gud skulle kunna förkasta och hata dem, och dig på grund av dem.

Men man ska inte se sig om som många människor gör och tänka på hur mycket de gjort för sin frälsning; vilka stora smärtor de burit, hur de har handlat och vad de kan, och hur de inte kunnat utföra mera; hur länge de sökt, och hur mycket mer de åstadkommit än andra, ja också mer än den och den som fått nåd. De tänker om sig själva att Gud handlar i hårdhet med dem, att han inte skänker dem någon nåd, utan slår dövörat till deras rop; och därför gör dem modlösa och klagande på Gud.

Ägna inte er tid åt att se er tillbaka på det förflutna på detta sätt, utan se framåt och betänk vad som ligger framför er; betänk vad det är ni kan göra, och vad ni verkligen behöver göra, och vad Gud fortfarande kallar er att göra när det gäller utvecklingen av er egen frälsning. I Filipperbrevets tredje kapitel säger aposteln vad han sysslade med medan han var jude, hur mycket han hade att skryta med, om någon skulle kunna skryta; men han säger att han glömde allt detta, och allt annat som låg bakom, och sträckte sig framåt mot det som låg framför, sträckte sig fram emot målet för att vinna priset, Guds höga kallelse i Kristus Jesus.

Day by day