

När förhärligar vi Gud?

Fader förhärliga ditt namn Joh 12:28

- (1) När vi föredrar Guds ära framför alla andra ting; framför uppskattning, egendomar, relationer; när Guds ära blir jämförd med sådant, så föredrar vi hans ära framför dem.
- (2) Vi har Guds ära som mål när vi är förnöjda med att Guds vilja sker, även om den korsar vår. *-Herre jag är nöjd med att vara en förlorare, om du vinner på det; att ha sämre hälsa, om jag genom det får mer nåd, och du större ära. Låt det bli mat eller bitter medicin, bara du ger det till mig. Herre jag vill ha det som ger dig mest ära. Vår välsignade Frälsare sade, "Inte som jag vill men som du vill."* Matt 26:39. Om Gud fick mer ära genom hans lidanden, så var han med på att lida. Joh 12:28 *"Fader förhärliga ditt namn."*
- (3) Vi har Guds ära som mål när vi är förnöjda med att bli överglänsta av andra i begåvning och upphöjelse, så att hans ära kan förökas. En människa som har Gud i sitt hjärta, och Guds ära för sina ögon, längtar ivrigt efter att Gud ska bli upphöjd; och för att detta ska bli verklighet, låt vem han vill få bli instrumentet, och hon gläder sig över det. Fil 1:15 -18 *"En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter...Än sen? Kristus blir i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över."* Dessa predikade Kristus utifrån avundsjuka. De var avundsjuka på att Paulus drog mycket folk, och de predikade för att överglänsa honom i begåvning och dra några av hans åhörare över till sig: Ja, ja, säger Paulus, Kristus blir predikad, och Gud verkar bli förhärligad, så jag gläder mig; låt mitt lilla ljus få slockna, bara Rättfärdighetens Sol får skina.
- (4)