



Kämpar du med nätpornografi?  
På startaom.se kan du ladda ner fler andakter och  
hitta information, praktiska tips,  
anonymt forum och möjlighet till kontaktperson.

**Frälsningsarméns arbete mot nätpornografi**

**[www.startaom.se](http://www.startaom.se)  
[kontakt@startaom.se](mailto:kontakt@startaom.se)**



STARTA OM

# PORTEN

## Andakt

Hur kan någon älska en sådan som jag?

## Hur kan någon älska en sådan som jag?

Ibland vill jag bara sjunka genom jorden. Ibland inser jag att... jag kommer ändå inte undan. Ibland står jag och ser in i min spegelbild och jag undrar, vem är du egentligen, ett tomt skal, ett berg av skuld och en avgrund av skam?

*...den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matt 7:14)*

Om jag då släpper bilden av mitt eget ansikte och sänker blicken, upptäcker jag korset som hänger om min hals. Där hänger Jesus med utsträckta armar. Det är inte där det är trångt, som synden gärna vill få mig att tro. Hans öppna famn tar emot mig när jag faller och hans öppna händer välsignar mig när jag sedan ska pröva att stå upprätt igen.

Korset är ingen lättvindig förlåtelse som sopar både mig och mina offer under mattan med ett ursäktande eller relativiserande. Så billig nåd skadar både mig och de som lidit skada av min synd, stor eller liten. Men när Gud försonar världen med sig själv visar han istället vad all synd, stor eller liten, ytterst leder till. Den leder till Döden.

Korset har jag byggt, själv. Min självskhet har byggt det. Istället för att älska Gud över allt och min nästa som mig själv (Mark 12:29-31) har jag upphöjt mig själv, mitt mående eller mina behov, över allt annat och därför älskat min nästa lika dåligt som jag älskat min Gud. Det är när jag måste ta konsekvenserna av denna synd som Jesus gärna blir min bodyguard och kastar sig emellan och tar kulan, när han intar platsen på korset i mitt ställe fastän det är jag som håller i hammaren.

Varför gör han det? För att jag ska leva?!

*Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. (Joh 10:10-15)*

Varför vill han att jag ska leva? För att han älskar mig?! Varför älskar han mig? Inte för att jag har förtjänat det. Utan för att han känner mig, bättre än jag själv gör. ”Jag känner mina får”. Han ser inte min spegelbild. Han ser mig.

**Jesus**

**Jag faller i dina armar**

**Utmattad av min egen kamp**

**Utsugen av mitt ego**

**Lurad av synden**

**Vilsen i världen**

**Men hemma hos Dig**

**Jesus**

**Jag fattar egentligen inte varför du vill mitt liv**

**Men om du vill det**

**Så vill jag samma som du**

**Jesus**

**Som Du accepterar att korset bär Dig**

**Hjälp mig nu acceptera att du bär mig**

**På dina utsträckta armar**