

2015-02-06

Gudstjänstplanering

uppdaterad 2015-02-06





Exempel 1

Programgruppen träffas i regel tre veckor innan varje kårblad trycks.

Gruppen består av sju personer i olika åldrar, och med olika funktioner i kåren.

Gruppen planerar hela kårens program för kommande period (som regel tre månader), och inte minst då vilka som skall medverka i de olika gudstjänsterna - predikanter, mötesledare, solister eller andra musikinslag, pianister, när musikkåren skall spela... o.s.v.

Efter sammanträdet hjälps medlemmarna i gruppen åt att tillfråga de medverkande, vilket de sedan rapporterar in till kårledarna senast en vecka före tryckning.

Lovsångsansvarig i kåren får en preliminärplanering utifrån vilken hon gör ett schema för alla lovsångsteam. Inför varje gudstjänst hör sedan aktuellt team av sig till mötesledaren för att få veta hur deras medverkan kommer att se ut.

Musikmästaren och PowerPoint-ansvarig får ett mötesprogram i början av varje vecka, och till PowerPoint-ansvarig mailas även mötesannonseringen som visas innan varje gudstjänst.

Ibland bestämmer programgruppen tema eller inriktning för någon av gudstjänsterna, men som regel inte.

En gång i månaden planeras det in en sökargudstjänst då vi särskilt tänker på att gudstjänstinnehållet skall passa icke kyrk vana, och efter dessa gudstjänster inbjuder vi också till "After Church".

Programgruppen har kårnämndens fulla förtroende, vilket gör att vi bara i särskilda fall behöver ta upp programfrågor på kårnämndens sammanträden.

Exempel 2

Hos oss har vi två olika gudstjänster på söndagarna, en kl.11.00 och en kl. 17.00. Vi har även kafé varje lördag förmiddag (torgkaffe) där vi har önskesånger och en kort andakt. Vi har förstått att för många som kommer på lördagen är torgkaffet deras gudstjänst under veckan. Det är en avspänd form men med ett rakt och tydligt budskap.



Vad gäller söndagförmiddagsgudstjänsterna så är de ganska traditionella i sitt upplägg. För det mesta medverkar musikkåren och FA-kören. Mötesledare brukar vara någon soldat. Att ha olika mötesledare ger variation då man tänker olika kring hur man vill lägga upp gudstjänsten. Före varje gudstjänst har vi alltid bön för mötet i soldatrummet.

Söndageftermiddagsmötet har vi kallat Söndagsöppet. Söndagsöppet inleds med fika i kaféet (Det känns bra att hinna prata lite med varandra och är även ett bra sätt att hinna prata med de nya som kommer till gudstjänsten.) och fortsätter sedan i lokalen. Där ser upplägget ut ungefär som följer:

- barnsång
- lovsång
- bibelläsning
- predikan
- bönestationer
- välsignelsen

På bönestationerna kan man tända ett ljus vid altaret, be vid botbänken, få ett bibelord eller få personlig förbön av predikanten som finns tillgänglig längre bak i lokalen. Vi har märkt att detta att aktivt göra något (tända ett ljus, böja knä osv) gör det lättare för fler att be och man blir inte ensam om att gå fram till botbänken. I varje gudstjänst vi använder bönestationerna är det alltid någon som tänder ljus, ber vid botbänken eller söker förbön.

Med söndagsöppet har vi velat skapa en enkel gudstjänst dit det ska vara lätt att komma, med en avspänd atmosfär.

Till Söndagsöppet har vi en visionsgrupp (ett AU till kårnämnden) som pratar kring upplägget av söndagsöppet och gör regelbundna utvärderingar. Från visionsgruppen har andra aktiviteter vuxit fram som:

- Tacofest (uppstartsfest för hösten, där vi vill försöka fånga upp personer som på olika sätt har kontakt med kåren, men som kanske inte kommer så ofta.)
- Familjedagar. Här gör vi något helt annat. Går i skogen, badar, grillar och umgås. Meningen med dessa samlingar är att bättre lära känna varandra samt att kunna bjuda med grannar och vänner som ännu inte är frälsta. Efter båda dessa dagar har personer som vanligtvis inte brukar gå till Söndagsöppet kommit söndagen efter på gudstjänst. Relationer är så viktigt! Vi behöver dela annat än bara gudstjänster tillsammans)



- Söndagsskola. Hos oss har vi under några år nästan inte haft något barn och ungdomsarbete. Ett tag hade vi massor av grupper men för lite ledare för att köra alla grupper. Då beslutade vi att satsa på en sak och göra det bra. Sedan skulle annat få växa fram. Det vi beslöt att satsa på då var gospelkören. Sedan har det de senaste åren utökats med barnmusik och i våras startade vi söndagsskola. Jätteroligt!

Till Söndagsöppet har vi en mötesledare, en predikant, en musikansvarig och en fikaansvarig. Vi gör ett schema för en termin i taget. För den som är ny som mötesledare eller musikansvarig har vi skrivit ett papper, som en sorts "checklista" på hur man kan göra. Tanken är att upplägget på gudstjänsten ska vara enkelt så även en som inte brukar leda kan våga prova.

Teman för både söndagförmiddag och Söndagsöppet
Vad gäller teman till gudstjänsterna har vi för det mesta samma tema både på förmiddagen som eftermiddagen.

Vi har bla haft:

- Lärosatserna
- Någon bibelbok. Vi har under två terminer haft evangelium enligt Lukas som utgångspunkt med teman som: "God is on the move" (Luk.1-2:21) "Håll ut – Gud handlar!" (Luk.2:22-52) "Vafför gör du på dette viset?" (Luk.20:1-19)
- Nehemja
- Bön (Vi inbjöd olika talare som predikade utifrån olika infallsvinklar på bön.
- Vi har bett mötesdeltagarna skriva ner önskemål om vad man vill ha för teman och då blev det tex: På väg genom livet! – om lärjungaskap i vår tid, Ni är jordens salt!, Mitt liv – min chans!
- Någon period har vi följt kyrkoårets texter
- Nådegåvorna med utmaning att hitta sin/sina gåvor mm

Som jag skrev i inledningen brukar vi ibland säga att vi på kåren har tre olika gudstjänster på helgen: torgkaffet, söndagförmiddagsgudstjänsten och Söndagsöppet. Vi når olika grupper av människor.

Vår förhoppning är att gudstjänsten ska vara levande och en plats där vi kan möta Gud.



Exempel 3

De som ansvarar för gudstjänsterna är kårledarna. Det är de två som planerar teman, utformning och vilka som deltar. Idén med ett gudstjänstråd tycker vi är god, men på en liten kår som vår kan det vara svårt att hitta folk till alla råd och utskott och ansvarsgrupper. Så nu får kårledarna dra i gudstjänstarbetet.

Planeringen sker ungefär ett kårblad i förväg, dvs 2-3 månader. Då bestäms vilket tema som ska följas. Vi försöker välja teman som kan hjälpa kåren att växa, utifrån den specifika situation som kåren befinner sig i.

Fanjunkargruppen är delaktig i den diskussionen. Exempel på teman vi haft är Andens frukter, Romarbrevet (om enhet), rubrikerna från SVT:s Psalmtoppen, bland annat:

Förutom vem som ska predika och vem som ska leda gudstjänsten, försöker vi på ett tidigt stadium planera vem som ska ansvara för musiken. Hos oss finns ingen hornmusik så för församlingssången förlitar vi oss på pianister och andra musiker i olika konstellationer. Den musikansvarige väljer i samråd med gudstjänstledaren sånger som passar med temat. Mer och mer använder vi projektorn för att visa sångtexter. Vi märker att den unisona sången blir lättare och mer engagerad då, jämfört med när var och en tittar ner i sin egen sångbok.

Inför varje gudstjänst jobbar vi för att hitta fler sätt att förmedla budskapet på, än bara predikan och musiken. Ibland ber vi några göra en s.k. barnruta, d.v.s. en dramatisk och ofta komisk presentation av temat, som är särskilt riktad mot barnen. Vi märker att barnrutan inte bara är bra för barnen, utan får hela församlingen att skratta gott, slappna av, våga öppna sig, och komma närmre varandra.

För att öka delaktigheten ger vi utrymme till flera röster i gudstjänsten. Ibland har vi bett någon berätta någon erfarenhet med anknytning till temat. Ibland blir någon intervjuad. Ibland får församlingen sitta i smågrupper och diskutera en fråga, eller dela sina erfarenheter med varandra.

På planeringsstadiet funderar vi över hur gudstjänstfirarna kan få ge sin respons på det som Gud gett dem. Botbänken används för enskild bön och förbön, men vi försöker bredda uttrycken för den andliga längtan, för att berika, hjälpa och utmana. Ofta används vår ljusbärare. Vi kan också ha flera "stationer" där man kan skriva ner sin bön, forma en tanke eller



bön med hjälp av lera, eller på andra sätt göra en symbol-handling som speglar livet med Gud. Ibland har vi en gemensam stund av bön då vi nämner böneämnen för varandra och hjälps åt att be.

Alla dessa mindre delar i gudstjänsten planeras vecka för vecka. Det kan bli aningen stressigt, ofta görs de sista förberedelserna kvällen före. Vi kan på så vis förlora i noggrannhet. Men å andra sidan behålls nerven. Om allt inte är så färdigt in i minsta detalj blir det lättare att hålla sig skärpt och följsam när Gud gör sitt.

Gudstjänstformer

Förutom våra "vanliga" gudstjänster inbjuder vi till några specialutformade gudstjänster. En viktig del av vår kår är gospelkören Rejoice, en stor grupp med blandade åldrar, de flesta medelålders, de flesta "utifrån". Tillsammans med Rejoice har vi Gospel Church, eller kom-och-sjung-gospel, ett par gånger per termin. Här står den svängiga och smäktande sången i centrum, predikanten får hålla sig kortare. Kören tar med släkt och vänner och leder församlingen i allsångsvänlig gospel. Vid dessa tillfällen får vi kontakt med människor som annars inte går i kyrkan. Det blir vår variant på sökargudstjänst.

"Möten som berör" kallar vi en annan specialitet. Istället för en regelrätt predikan har en av mötesledarna ett längre samtal med en person, som församlingen får lyssna till. Det kan vara någon i kåren, eller någon gäst som på ett särskilt sätt har erfarenhet av temat. Vi tror att samtalet kan göra lyssnaren aktiv på ett annat sätt än en monolog-predikan gör, att eget tankearbete och reflekterande väcks till liv och att Gud därigenom kan ge sig till känna.

Och så har vi naturligtvis familjegudstjänster, där barnen får särskilt utrymme.

Datum för dessa sätts tidigt, så att söndagsskolledare och andra barngruppsledare kan vara engagerade i gudstjänsten. Kårens äldre tenderar att hålla sig undan när det är familjegudstjänst. Men de uppmuntras att vara med och se saker genom ett barns ögon och kanske utmanas till nya perspektiv.

Ett exempel

I slutet på augusti följde vi kyrkoårets tema som var "Enhet i Kristus". Detta är en beskrivning av den gudstjänsten.

Medverkande: predikant, mötesledare, sångledare med musiker, ljud/powerpointansvarig, kyrkkaffeansvarig.



Målsättning: att undervisa om vad enhet är, och att öva på enhet genom gemensam bibelläsning, sånger ur olika traditioner, bönestund.

- Temat introduceras med en hänvisning till de olympiska spelens motto One world, one dream.
- Bibelläsning från Ps 95 som sker gemensamt alla tillsammans, växelvis. Texten på projektorn.
- Gemensamma sånger i amerikansk stil.
- Två personer (en äldre kvinna och en yngre man) får berätta om när de upplevt enhet/gemenskap.
- Gemensam sång i afrikansk stil, med rörelser, och kollekt.
- Predikan.
- Introduktion av ”klagomuren”, en liten hög med tegelstenar, dit man får gå och kila in sin papperslapp med skriven bön. Många och olika böner, riktade till samma Gud = enhet!
- Gemensamma sånger i fransk taizé-stil.
- Avslutningsbön och välsignelse.
- Kyrkkaffe.