

Ett cellgruppsmaterial
av Peter Manninen

Frälsningsarméns Lärosatser

- ett studiematerial för Frälsningsarméns cellgrupper



Innehåll:

Frälsningsarméns lärosatser – introduktion	s 3
De 11 Lärosatserna samt synen på kyrkan	s 4
Frälsningsarméns lärosats 1 – Den levande Gudens Ord	s 5
Frälsningsarméns lärosats 2 – Skapare av himmel och jord	s 6
Frälsningsarméns lärosats 3 – Den Gud som aldrig är ensam	s 7
Frälsningsarméns lärosats 4 – Guds Son av evighet	s 8
Frälsningsarméns lärosats 5 – Den förstörda avbilden	s 9
Frälsningsarméns lärosats 6 – Försoning genom Kristus	s 10
Frälsningsarméns lärosats 7 – Vägen till frälsning	s 11
Frälsningsarméns lärosats 8 – Frälsningens erfarenhet	s 12
Frälsningsarméns lärosats 9 – Bevaras i frälsningen	s 13
Frälsningsarméns lärosats 10 – Full frälsning	s 14
Frälsningsarméns lärosats 11 – Den uppståndne Herrens rike	s 15
Frälsningsarméns syn på kyrkan	s 16

Frälsningsarméns lärosatser - Introduktion

Matt 7:24-25 *”Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förständig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.”*

Detta är en undervisningsserie i 12 delar om Frälsningsarméns lärosatser, dvs. Frälsningsarméns grundvalar. Varje lärosats är i sig otroligt djup och innehållsrik och skulle var och en behöva en egen undervisningsserie för att kunna göras heltäckande. Men vi skall ändå här gå igenom det viktigaste. Lektionerna innehåller bibelhänvisningar, vilket gör det möjligt att gå in ännu djupare i undervisningen för den som vill. Men man kan naturligtvis läsa igenom undervisningen som det står, utan att kolla varje bibelhänvisning. När du läser och studerar detta material, så gör det under bön med förväntan. Be vid varje lektion att den Helige Ande öppnar ditt hjärta för undervisningen och gör den levande för dig! Då kommer undervisningen att ge tro i ditt hjärta och bli mer än bara huvudkunskap.

Den första boken om FA:s lärosatser skevs av William Booth 1881 och hette *”The Doctrines and Discipline of Salvation Army”* som på svenska översattes till *”Frälsningsarméns Lärosatser”*. Den var ursprungligen avsedd för kadetter i deras officersutbildning, men senare gavs den ut till kårer och enskilda soldater i allmänhet. Då general Booth var en gammal metodistpastor influerades teologin starkt av John Wesley’s undervisning, han som också kallas metodismens fader. Speciellt betonades behovet av pånyttfödelse, helgelse och att evangeliet är till för alla människor. Lärosatserna har getts ut i olika upplagor genom åren. Man har hela tiden strävat efter att göra undervisningen så pedagogisk och användarvänlig som möjligt.

De 11 lärosatserna som William Booth fastställde har varit de samma sedan 1878. De utgör viktiga grundstenar i den kristna tron, dvs. *”trons grunder”*. De är alla djupt förankrade i bibeln och utgör ett starkt fundament för varje kristen att bygga sitt liv på. I början var Frälsningsarmén en *evangelisationsrörelse*, innan man blev ett samfund. Därför saknades ursprungligen en lärosats om synen på kyrkan. Synen på kyrkan har senare kompletterats till lärosatserna och finns även i denna undervisningsserie angiven som ett tillägg.

Kristna har i alla tider känt behov att konkret kunna uttrycka vad man tror på, s.k. trosbekännelser. Några kända trosbekännelser är *”Den apostoliska trosbekännelsen”* och *”Den Nicenska trosbekännelsen”*. De ger en gemensam grund att stå på. Trosbekännelser har också varit viktiga i tider då olika villoläror har uppkommit som motsagt det bibeln lär. FA:s lärosatser fyller samma funktion som trosbekännelserna. Utifrån lärosatserna har man sedan arbetat fram undervisning som vi sammanfattat går igenom här.

Kortfattat kan man säga att Lärosatserna 1-4 handlar om *Gud*. Lärosats 5 beskriver *den fallna naturen*. Lärosats 6 handlar om *Jesus och hans försoningsverk*. Lärosatserna 6-11 handlar om *frälsningsvägen*. *Hur vi gensvarar på Guds nåd och hur Gud verkar i våra liv när vi förtröstar på honom*. Min förhoppning är att du genom undervisningen om FA:s lärosatser skall få en mer stabil grund för din tro. Jag ber att du alltmer skall få upptäcka vilken stark klippa som Guds Ord är under dina fötter!

Samtalsfrågor:

- * Är det viktigt med undervisning kring trons grunder? Varför?
- * Vilken lärosats är du mer nyfiken på? Varför?
- * Be tillsammans utifrån Matt 7:24-25 att undervisningen får bli en stark klippa för er.

Frälsningsarméns 11 Lärosatser

1. "Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."
2. "Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och styresman, och att endast Gud är värd att tillbe."
3. "Vi tror att i Gud är tre personer – Fadern, Sonen och den Helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet."
4. "Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade så att han är sann Gud och sann människa."
5. "Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede."
6. "Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst."
7. "Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den Helige Ande är nödvändiga för frälsning."
8. "Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig."
9. "Vi tror att vi, för att bevaras i frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus."
10. "Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer."
11. "Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff."

Frälsningsarméns syn på kyrkan:

"Av denna, den levande Gudens stora kyrka, hävdar vi, och har alltid hävdat, att vi i Frälsningsarmén är en integrerad del och beståndsdel – en levande, fruktbarande gren av det sanna vinträdet"

Frälsningsarméns lärosats 1 - Den levande Gudens Ord

”Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.”

2 Tim 3:16-17 ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”

Bibeln skrevs av många olika författare som alla var under inspiration av den Helige Ande. Berättelserna om trons folk, vilka erfarenheter de gjorde, finns alla där för att inspirera och leda oss som troende idag. Bibeln är Guds ord som är levande och verksamt (Hebr 4:12). Den fortsätter att tala till oss även idag. Jesus undervisade själv utifrån Gamla Testamentet (GT) och det gjorde även de första kristna. Om GT var viktig för Jesus så är det viktig även för oss idag. GT är fullt av löften och profetior som pekar framåt mot en kommande Messias och frälsare, profetior som fick sin uppfyllelse i Jesus. (Luk 24:27). Nya Testamentet (NT) beskriver Jesus, hans liv och undervisning. NT:s alla skrifter har som gemensamt syfte att vägleda oss troende och föra fler människor till tro på Jesus.

Bibeln är en unik bok. Bara den beskriver hur Gud blev människa i Jesus (Joh 1:14) och hur vi genom tron på honom kan bli frälsta. Vi behöver ingen annan skrift än bibeln för frälsande tro och för att kunna leva ett heligt liv. Bibeln är vårt rättesnöre som kristna. Filosofier och åsikter kommer och går men bibelns ord står för evigt fast. (Jes 40:8, Matt 24:35). Det rena och oföränderliga bibelordet är vår fasta klippa i tider då mycket förändras (Matt 7:24).

Under de första århundradena fanns det många skrifter som cirkulerade bland församlingarna. Men inte alla skrifter blev *auktoriserade och godkända*. Tre kriterier fanns för att en skrift skulle bli godkänd. 1) Den skulle vara skriven av en apostel (dvs. en av de tolv lärjungarna), eller under överseende av en apostel. 2) Den skulle vara använd av alla församlingar under den första tiden. 3) Den skulle vara renlärig och överstämman med Skriften i sin helhet. En skrift fick alltså inte motsäga Skriften i övrigt på något sätt. Det är också viktigt att påpeka att de första kristna inte gav skrifterna dess auktoritet, utan de *erkände* Skrifternas gudomliga auktoritet. Därför valde man att ställa sig under ordets auktoritet.

För att rätt förstå vad bibeln säger behöver vi hjälp av den Helige Ande. Han vill lära och påminna oss om allt vad Jesus har sagt (Joh 14:26). Den Helige Ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, gör det levande för oss, så att vi verkligen förstår vad det står. Vi kommer att tala mer om den Helige Ande i Lärosats 3. Det är också viktigt att vi läser bibeln i sin helhet. NT förstås bäst i ljuset av GT, liksom GT bäst förstås i ljuset av NT. Skrift tolkar skrift. En bibeltext tolkas bäst i ljuset av en annan bibeltext, med hela bibeln som det övergripande sammanhanget. Varje kristen borde sträva efter att vara en daglig bibelläsare. På så vis kan bibelns ord bli vår dagliga andliga mat, likt mannat var för Israels folk i öknen (Matt 4:4, 5 Mos 8:3). Bibeln är menad att vara vårt dagliga bröd och inte något som vi äter under speciella tillfällen. Så ät dig mätt på bibelns ord och väx dig stark till din inre människa.

Samtalsfrågor:

1. Hur tänker du när du hör att bibeln är Guds Ord?
2. Är det viktigt att läsa både Nya och Gamla Testamentet? Varför?
3. Varför är det viktigt att regelbundet läsa bibeln själv? Vad finns det för fördelar?

Frälsningsarméns lärosats 2 – Skapare av himmel och jord

”Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och styresman, och att endast Gud är värd att tillbe.”

Upp 4:11 *”Du, vår Herre och Gud är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”*

Bibelns Gud är en (1 Tim 2:5). En evig Gud som alltid har funnits innan någonting annat fanns (Ps 90:2, Joh 1:3). Det var Gud som skapade allt; himmel, jord, växter och djur (1 Mos 1-2). Även änglarna är skapade och de var alla goda i början innan några av dem föll i synd och blev onda (Hes 28:12-17). Av alla skapelser på jorden skapade Gud människan till sin avbild (1 Mos 1:26). Människan är inte Gud men mycket dyrbar och värdefull. Allt Gud har skapat var ursprungligen gott, innan synden och ondskan kom in i bilden. Men mer om detta i lärosats 5.

Gud är fullkomlig i alla sina karaktärsegenskaper. Gud är fullkomligt helig och ren. Han är en allsmäktig och allvetande Gud (Upp 1:8, Hebr 4:13). Men Gud kan inte ångra sig (1 Sam 15:29). Gud står vid sina löften och sitt ord, håller vad han lovar och är att lita på. Med trofasthet vill han leda oss även om vi är trolösa och sviker honom emellanåt (2 Tim 2:13). Gud är också en avundsjuk Gud, som vill ha människans odelade kärlek tillbaka (Jak 4:4-5). Gud är också barmhärtig och förlåter med glädje de som vänder om till honom. Gud är en fullkomligt kärleksfull och älskande Gud. Han bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss (Joh 3:16, Rom 5:8). Guds kärlek sträcker sig ut till alla människor med en ovillkorlig kärlek.

Människan har en speciell och värdefull plats i Guds skapelse. Människan skapades till gemenskap med Gud. Gud upprätthåller och styr över sin skapelse, men har valt att samverka med människan. Tillsammans med Gud så är det vår uppgift som människor att råda över skapelsen och på bästa sätt förvalta den (1 Mos 1:26, Ps 8:7). Gud vill ge oss vishet och insikt att förvalta det han gett till oss människor, när vi vänder oss till honom (Jak 1:5). Vi är och kommer vara ansvariga för hur vi har förvalt det Gud har gett till oss (Upp 20:12).

Skapelsen är inte Gud men Gud finns med sin skapelse. Vi är kallade att lovsjunga och tillbe Gud. Genom tillbedjan så bekänner vi vem Gud är och bekräftar vår lojalitet till honom. Vi skall tillbe Gud Skaparen och *inte* det skapade! Att tillbe något skapat är avgudadyrkan och synd (2 Mos 20:3-5). När vår kärlek och beundran mer riktas emot saker, bilder, status och välfärd än Gud, så blir det avgudadyrkan. Detta kan också handla om felaktig beundran för människor som vi ser upp till, dvs. idoldyrkan. När vi faller för avgudadyrkan behöver vi omvända oss och låta Jesus bli Herre på det området. Endast Gud är värdig vår tillbedjan och endast han skall ha första platsen i våra hjärtan. Den Helige Ande vill hjälpa oss att hålla fokus på Jesus, så vi inte faller för någon form av avgudadyrkan. *”Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan”* (1 Petr 3:15).

Samtalsfrågor:

1. Vilken/vilka av Guds egenskaper uppskattar du mest? Varför?
2. Vad har Gud gett dig att förvalta? Hur kan du göra det på bästa sätt?
3. Finns det något i ditt liv som har fått för stor kärlek, tid och beundran? Be i så fall Gud om förlåtelse för det, omvänd dig och be sedan att Jesus får ta första platsen i hjärtat och bli Herre.

Frälsningsarméns lärosats 3 – Den Gud som aldrig är ensam

”Vi tror att i Gud är tre personer – Fadern, Sonen och den Helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.”

2 Kor 13:13 *”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla.”*

Gud är en - men samtidigt tre personer. Fadern, Sonen och den Helige Ande. Personerna är särskilda men samtidigt förenade som ett. Det är detta som kallas för *treenigheten*. Även om ordet *treenighet* inte finns i bibeln, så är denna sanning genomsyrad genom hela bibeln. Att rätt förstå *treenigheten* hjälper oss att undvika många av de villoläror som motsäger bibelns undervisning och uppenbarelse. Därför är denna lärosats viktig.

Gud är evig och har aldrig varit ensam. Innan något annat fanns så hade Gud perfekt gemenskap i sig själv. Att Gud skapade människan för att han var ensam stämmer alltså inte! Gud har i sig själv gemenskap. Gud skapade oss till sociala varelser som också är i behov av gemenskap. Först och främst skapades vi till gemenskap med honom, men också till gemenskap med varandra.

Gud som Fadern nämns i GT (5 Mos 32:6, Jes 63:16). Men Jesus är den som tydligast i sin undervisning lyfter fram Gud som Fadern (Matt 6:5-15). I Jesu liv ser vi vilken nära gemenskap och lydnad Jesus hade i förhållandet till Gud Fadern. När vi tar emot Jesus och blir frälsta så blir vi Guds barn och får Gud som vår himmelske Fader (Joh 1:12, Rom 8:15). Gud är vår gode Far som villigt vill ge goda gåvor till oss (Luk 11:5-13). Gud vår Fader!

Gud är Sonen. Gud som blev människa, människosonen Jesus (Joh 1:14, Luk 5:24). Han har alltid funnits även innan han föddes som människa (Fil 2:6-7). Hans uppdrag var att göra Faderns vilja och göra Gud känd för oss. Jesus säger att han och Fadern är ett, på så vis jämför han sig med Fadern. Därför tyckte de skriftlära att han hädade och vill stena honom (Joh 10:30-31). Jesus fullbordade kravet som Mose lag ställde på oss människor genom sitt liv och död på korset (Matt 5:17, Gal 3:13). På Golgata fullbordades Guds frälsningsplan för oss människor när Jesus dog för våra synder. Därför var Jesus sista ord på korset just: ”Det är fullbordat” innan han dog och gav upp andan (Joh 19:30).

Gud den Helige Ande är också evig och ett med Fadern och Sonen. Den Helige Ande var med vid jordens skapelse (1 Mos 1:2). Som människosonen var Jesus beroende av Anden. Det var först efter att Anden kommit över Jesus i dopet som han fick kraft till tjänst (Apg 10:38). Anden var Jesus hjälpare och efter pingstdagen har Anden också blivit vår hjälpare. Anden ger oss kraft att vittna om Jesus (Apg 1:8). Han hjälper oss leva som Jesus lärjungar (Rom 8:1-11). Anden nämns som *”han”* och är vår *”Hjälpare”*, alltså är han ingen opersonlig kraft. Hans uppgift är att lära och påminna oss om vad Jesus har sagt (Joh 14:26). Anden beskrivs som en vind. När vi blir frälsta och födda på nytt kan vi få lära känna hur och vart *”Anden blåser”* och på så vis bli ledda av honom (Joh 3:8). Anden och Sonen är ett (2 Kor 3:17). Genom Anden är Sonen med oss alla dagar till tidens slut (Matt 28:20).

Samtalsfrågor:

1. Gud har skapat oss till gemenskap. Är det viktigt med gemenskap? Varför?
2. Fadern, Sonen och Anden har olika roller/uppgifter. Varför är det bra att veta?
3. Varför tror du läran om *treenigheten* är viktig?

Frälsningsarméns lärosats 4 – Guds Son av evighet

”Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade så att han är sann Gud och sann människa.”

Joh 1:1, 14 *”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud... Och Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning.”*

Tron på Herren Jesus Kristus som frälsare är central för varje sann troende kristen (Rom 10:9-13). Att bekänna att *”Jesus är Herre”* är att säga att han är Gud! *Den som åkallar Herrens namn skall bli räddad* (Rom 10:13). Jesus är Gud som blev människa. På så vis var han både sann Gud och sann människa. Han levde som jude i landet Israel som var under ockupation av det Romerska kejsardömet. Olika historiska källor bekräftar att han verkligen har existerat. Jesus var av kött och blod och kunde bli hungrig, törstig och trött. (Mark 11:12, Joh 4:6) Han upplevde glädje, frustration, vrede och sorg (Luk 10:21, Matt 17:17, Mark 11:15, Joh 11:35). Bönelivet var viktigt för Jesus. Han kunde be nätter igenom och vara tidigt uppe på morgonen för att vara med sin Fader (Luk 6:12). Han visade omsorg om människor och visade oss ett exempel på hur vi skall leva (Joh 13:14-15).

Men Jesus var unik. Han frestades precis som vi alla men han *syndade aldrig* under hela sitt liv! (Hebr 4:15). Genom sin frestelsekamp i öknen med djävulen visade han vägen till seger över Frestaren, efter att han först tagit emot den Helige Ande (Matt 4:1-11). Jesus var också sann Gud. *Ordet som blev kött*. Född av en jungfru som blev havande genom den Helige Ande (Matt 1:18). Därför har Jesus fr.o.m. födelsen både himmelskt och jordiskt ursprung. Han *var i begynnelsen hos Gud och genom honom har allt blivit till*. (Joh 1:2-3). Jesus *ägde Guds gestalt* innan han föddes (Fil 2:6-7). Han hade Guds karaktär och sa att *den som hade sett honom hade sett Fadern* (Joh 14:9). Han kallas *den osynlige Gudens avbild* (Kol 1:15). *Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen* (Hebr 1:3).

Att berätta berättelsen om Jesus är att predika evangeliet, eftersom den kristna tron är grundad på vad som hände i Jesu liv, död och uppståndelse. Han kom för att predika att Guds rike kommit med honom. Alla, speciellt fattiga och marginaliserade, inbjöds komma. Han kallade med auktoritet lärjungar att följa honom. Han botade sjuka. De religiösa makthavarna blev utmanade. Han visste att Fadern ville att han skulle lida och dö, därför gav han sitt liv frivilligt. Men det stannar inte där. Gud uppväckte Jesus från de döda! (1 Kor 15:3-4). Det som först såg ut som ett nederlag blev den största triumfen. Kärlekens makt besegrade ondskan och döden. Därför fick Jesus namnet över alla namn! (Fil 2:8-9). Lärjungarna fick se graven tom och även möta den uppståndne Jesus. Nu väntar vi på att Jesus skall komma tillbaka som han lovat (Matt 24:30-31, 1 Thess 4:16). Vårt uppdrag är att i lydnad till Jesus dela detta evangelium med Andens hjälp på ett levande och passionerat sätt så att fler människor kan få tro och bli frälsta. (Mark 16:15, Apg 1:8)

Samtalsfrågor:

1. Vad är det som fascinerar dig mest med Jesus?
2. Gud blev människa. Varför var det viktigt?
3. Vad skall vi göra för att fler skall få höra och lära känna Jesus? Be att så får ske genom oss.

Frälsningsarméns lärosats 5 – Den förstörda avbilden

”Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.”

Rom 3:23 *”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.”*

Människan är skapad till Guds avbild (1 Mos 1:26), till att leva i gemenskap och harmoni med Gud, med andra människor och med skapelsen. Människan gavs också en fri vilja, att frivilligt älska Gud och följa hans bud. Men Satan, den fallna ängeln (Hes 28:12-17), kom in och försökte förmå människan att gå emot Gud. Satan sådde tvivel på vad Gud hade sagt (1 Mos 3:1), ljög (1 Mos 3:4) och frestade människan att synda. Där föll människan i synd och fick lämna lustgården i Guds närhet (1 Mos 3:24). Genom synden blev också det onda känt, något som tidigare hade varit helt okänt för den oskyldiga människan. När människan valde att inte lyda Gud kom synden in och fick herravälde över människan. Jesus sa att: *”Var och en som gör synd är syndens slav”* (Joh 8:34). *”Alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud”* (Rom 3:23). Detta var en härlighet som Adam och Eva hade innan syndafallet, en härlighet som Jesus hade. (Joh 1:14).

Genom synden blev människan fördärvad och befläckad. I synd har sedan den ogudaktiga människan byggt upp sina liv och samhällen grundade på egoism och orättvisor. Genom dessa ogudaktiga samhällen har sedan människor kommit i kläm och får lida. Synd är också att inte tro och lita på Gud (Joh 16:9), att vilja leva oberoende av Gud. Ytterst sätt så är det Gud som definierar vad rätt och fel är genom sitt ord. När vi misslyckas med att leva upp till den moraliska standard som Gud har fastställt genom bibelns ord så syndar vi. Genom att leva i synd så avtrubbas också våra samveten, vår känslighet, att avgöra vad som är rätt och fel i Guds ögon (Rom 6:16, 12:2). Vi känner skuld och skam pga. synden, något som också avtrubbas ju mer vi syndar (Ps 32:3-5).

I Guds ögon måste synden och syndaren straffas. Varför? Gud är en rättfärdig och helig Gud och kan inte tillåta att orättfärdighet går ostraffad. På samma sätt som vi inte skulle tillåta att en mördare eller bankrånare går ostraffad. Men i Guds ögon har vi alla syndat, alla har vi någon gång ljugit eller kanske tagit något som inte var vårt. Utifrån Mose lag som Gud gav är vi då lögnare och tjuvar och skyldiga inför hans ögon. Men då vi inte kan frälsa oss själva genom goda gärningar, så hade Gud en annan lösning. Genom Jesus liv och död, så gjorde Gud ett gudomligt verk åt oss av nåd. Jesus levde ett felfritt liv i vårt ställe och fullbordade lagens krav i vårt ställe. Detta är det glada budskapet, evangeliet! Men vi kommer att titta mer på Jesu försoningsverk i Lärosats 6, som handlar om just försoningen genom Kristus.

Samtalsfrågor:

1. Vad är synd och vad är det som gör att vi syndar?
2. Vilka konsekvenser får det att vi människor syndar och lever i synd?
3. Vad kan du och jag göra för att bli fria från synden och hur kan vi hjälpa andra ut i frihet?

Frälsningsarméns lärosats 6 – Försoning genom Kristus

”Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst.”

2 Kor 5:19 *”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord.”*

Korset står i centrum för vår tro. Det är den största uppenbarelsen av Guds kärlek (Rom 5:8). Gud offrade i kärlek för mänskligheten det bästa han hade, sin Son Jesus (Joh 3:16). Gud har tagit initiativet och det återstår för oss att besvara honom genom att tro på Jesus och omvända oss från synden. När vi gör så försonas vi med Gud, får gemenskap med Gud och blir frälsta.

Efter att Adam och Eva fallit, så berättade Gud att det längre fram skulle födas ett barn som skulle besegra djävulen, dvs. Jesus (1 Mos 3:15). Gud tar själv initiativet och offerar det första djuret och klär Adam och Eva med djurets skinn. På så vis visar han vägen till försoning går genom blodoffer (1 Mos 3:21). Gud valde Abraham till att bli en Fader för många folk och upprättade ett förbund med honom och hans efterkommande (1 Mos 12:1-3). Gud valde Moses till att befria Israels folk från deras slaveri i Egypten. Genom mäktiga under och tecken av Gud befrias Israels folk. Ute i öknen upprättar Gud ett förbund med Moses och Israels folk. Det gamla förbundet! Gud lovade att välsigna dem om de levde efter hans bud och offrade offer regelbundet för sina synder. Sedan profeterade många profeter om att en Messias och frälsare skulle komma. En av de tydligaste profetiorna om Jesus finns i *Jes 53:3-12*. Jesus uppfyllde alla dessa profetior från Gamla Testamentet i sitt liv. Jesus visade också lärjungarna att han var nämnd i skrifterna, även att hans död och uppståndelse var nämnd där (Luk 24:25-27).

Guds försoningsverk för människan fullbordades genom Jesus liv och död. Jesus *blev frestad i allt liksom vi, men utan synd* (Hebr 4:15). Därmed fullbordade han lagens krav. Han var *Guds offerlamm som tar bort världens synd* (Joh 1:29). *Jesus har framburit ett enda syndaoffer för alla tider.* (Hebr10:12) *Jesus blod renar oss från all synd.* (1 Joh 1:7). Så upprättade Gud ett nytt förbund med oss människor genom Jesu blod (Hebr 12:24). Ett förbund som helt vilar på Jesus verk. Det nya förbundet! Korset var inte en plats för nederlag, utan stor seger och triumf, då han sedan uppstod från de döda (1 Kor 15:3-4). Gud *satte honom på sin högra sida i himlen* (Ef 1:20). Gud har *upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn* (Fil 2:9). Jesus kom för *att ge sitt liv till lösen* (Mark 10:45), som när en slav betalas fri på en slavmarknad. Vi var syndens slavar, men *blev friköpta med Kristi dyrbara blod* (1 Petr 1:18-19). Vi var juridiskt skyldiga inför Gud för våra synder men *straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid* (Jes 53:5). Genom att tro och ta emot detta kan vi bli frälsta. Men vi har en fri vilja att säga ”ja” eller ”nej”. Gud tvingar ingen att tro och bli frälsta, det skall inte vi göra heller.

Vårt ansvar är att berätta om Jesus till andra, så de får en möjlighet att komma till tro och bli frälsta. Mer om vägen till frälsning i Lärosats 7.

Samtalsfrågor:

1. Vad skulle man enligt det gamla förbundet göra för att bli välsignad och få syndernas förlåtelse?
2. Vad var meningen med att Jesus dog på korset? Varför korsfästes Jesus?
3. Hur skulle du kortfattat berätta om Jesus och vad han gjort på korset för en ofrälst?

Ta en stund och träna på varandra.

Frälsningsarméns lärosats 7 – Vägen till frälsning

”Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den Helige Ande är nödvändiga för frälsning.”

Rom 10:9-10 *”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”*

Johannes döparen predikade: *”Omvänd er, ty himmelriket är nära.”* (Matt 3:2). Genom detta förberedde han folket på att Jesus snart skulle komma. Sedan kom Jesus och började predika: *”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”* (Matt 4:17). Med Jesus kom alltså Guds rike till jorden. Genom Jesus död och uppståndelse blev det möjligt för oss att få syndernas förlåtelse. Gud har gjort allt klart för oss för att ta emot frälsningen som gåva (Ef 2:8-9). Vår uppgift är att gensvara på Guds frälsningskallelse genom att omvända oss. Vi vänder oss bort från vår själviskhet, bekänner och avsäger oss synden och det förflutna. Sedan vänder vi oss till Gud och till kärleken från honom.

Vid sann frälsande omvändelse behöver man också sätta sin tro till Jesus Kristus (Apg 20:21). Genom våra inre ögon behöver vi i tro se Jesus som korsfäst och uppstånden och sedan bekänna honom som vår Herre. (Ef 1:17-18). Vi blir rättfärdiga inför Gud genom *hjärtats tro* och genom *munns bekännelse* blir vi frälsta. (Rom 10:9-10). Ett förslag på ”Frälsningsbön” finns nedan, som är grundad på den här versen. Leder du någon till frälsning så uppmuntra denne att *be från hjärtat och mena varje ord man säger*. Sedan ber du först och den andre ber efter dig, bit för bit, tills ni bett igenom bönen.

När vi tagit emot Jesus har Gud fött oss på nytt och vi har blivit Guds barn (Joh 1:12-13), *”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”* (2 Kor 5:17). Det är nödvändigt att vi föds på nytt, annars kan vi inte få se Guds rike (Joh 3:3). Pånyttfödelsen är alltså ett verk som Gud gör i oss. Den Helige Ande flyttar in i oss och ger oss en längtan efter att leva ett heligt liv, känsliga för synden och ivriga i att be om förlåtelse. Anden, som är *Guds kärlek i våra hjärtan* (Rom 5:5) leder oss också att älska andra och leva ut Guds kärlek. Anden hjälper oss att leva det nya livet med Gud (Rom 8:1) och inte som vi brukade leva. Han gör oss medvetna om de onda krafterna som verkar i andevärlden. Men vi får också utrustning och vapen till vår andliga kamp genom Anden. (Gal 6:10-18, 1 Joh 4:4). Om Hjälparen den Helige Ande sa Jesus att: *”..han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er”* (Joh 14:26). Han lär oss alltså förstå bibelordet rätt. Han vill också påminna oss om bibelns sanningar i vardagen när vi behöver dem som bäst. Han vill också ge kraft att evangelisera, *”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen..”* (Apg 1:8). Anden är ett sigill i våra hjärtan och handpenningen på det arv som väntar oss i himlen (Ef 1:13-14).

Förslag på en frälsningsbön:

”Jesus jag tar emot dig nu. Förlåt alla mina synder. Jag vänder mitt gamla liv ryggen. Jag bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att du dog för mig och att Gud uppväckte dig från de döda. Tack Jesus att jag nu är frälst och ett Guds barn. Amen!”

Samtalsfrågor:

1. Fundera över ”Omvändelse och Tro”. Varför är de båda så viktiga och hur de hänger ihop?
2. Hjälparen Den Helige Ande är viktig för varje kristen. Hur hjälper han oss kristna?
3. Träna tillsammans på att be frälsningsbönen.

Frälsningsarméns lärosats 8 – Frälsningens erfarenhet

”Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig.”

Ef 2:8-9 *”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen skall berömma sig.”*

Vad innebär det att vara rättfärdig inför Gud? Det innebär att Gud accepterar oss och tar emot oss och att vi får frid med Gud (Rom 5:1). Gud förklarar oss frikända och förlåtna från synden. Likt den förlorade sonen som återvänder hem och välkomnas av sin far, tas vi emot av Gud Fadern på samma sätt med öppna armar (Luk 15:17-24). Vi var främlingar men blev accepterade. Jesus sa: *”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade”* (Matt 5:6). Om detta är vår längtan så vill Gud mätta oss med det! Vad underbart!

Hur går det då till att bli rättfärdig? Det är en handling helt av nåd från Gud. *”Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig”* (Gal 2:16). Det finns inget vi kan eller behöver göra själva för att bli rättfärdiga. Vi blir endast rättfärdiga genom att vi *tror på Jesus* och hans verk på korset för oss (Rom 3:22). *”Med hjärtat tror man och blir rättfärdig”* (Rom 10:10). Det är alltså inte ett intellektuellt försanthållande, utan det handlar om *hjärtats tro*. Rättfärdighet är en gåva från Gud som vi tar emot i tro. *”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen skall berömma sig”* (Ef 2:8-9). När vi trott och tagit emot det så är vi så rättfärdiga vi kan bli! Vi blir fria från prestation och ångest, vi slipper att av egen kraft och egna ansträngningar själva förtjäna rättfärdigheten från Gud. Vi har förklarats rättfärdiga genom tron på Jesus! Halleluja!!

Att Gud förklarar oss rättfärdiga leder till en glädje och tacksamhet tillbaka till Gud. En tacksamhet som leder till goda gärningar från hjärtat, inte av tvång utan av fri vilja. *”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”* (Ef 2:10). En levande tro leder till levande gärningar. *”Tron i sig själv är död, när den är utan gärningar.”* (Jak 2:17). En tro som är född av Gud kommer alltså att rent naturligt att leda till handlingar av olika slag. Men just i den turordningen, tro till handling och inte handling utan tro.

Den troende har vittnesbördet inom sig att vara rättfärdig. Det är den Helige Ande i oss som bekräftar detta. *”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”* (Rom 8:16). Hur vi upplever detta kan vara olika från person till person. Det kan vara en intensiv och stark visshet eller mycket lugnare och stillsammare. Men oavsett vilket så grundas inte rättfärdigheten och frälsningen på känslor, utan på *Guds löften i bibeln* och på *Andens bekräftelse i våra hjärtan*.

Samtalsfrågor:

1. Vad innebär det att vara rättfärdig?
2. Hur går det till att bli rättfärdig?
3. Läs Ef 2:8-10 och diskutera exempel på goda gärningar som Gud har skapat oss till. Be att Gud skall hjälpa er att få komma ut och göra detta.

Frälsningsarméns lärosats 9 – Bevaras i frälsningen

”Vi tror att vi, för att bevaras i frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.”

Joh 15:4-5 *”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.”*

När vi helhjärtat omvänder oss och blir frälsta så får vi del av många välsignelser. Som frukter på grenarna på ett vinträd. Det blir början på en resa tillsammans med Jesus som leder till att vi blir mer lika honom. *”Vi får del av gudomlig natur”* (2 Petr 1:4). *”Ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.”* (Ef 4:22-24). Vår nya relation med Gud ger oss en ny glädje. Vi får en längtan efter att göra Guds vilja och upptäcker också att han ger oss förmågan och kraften därtill. I Guds närhet blir vi frimodiga. Vi upptäcker att vi blivit en del av en stor världsvid familj av andra frälsta Guds barn, som finns över hela jorden. Jesus sa: *”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”* (Matt 28:20).

För att frälsningen skall bestå behöver vi *förbli med Jesus och hålla oss till honom* (Joh 15:4-5). Vi behöver fortsätta tro och lyda honom. I relationen med honom lär vi känna honom och hans vilja. Vi lär känna hans röst och hur han vill leda oss (Joh 10:4). Precis som vi har en fri vilja att bli frälsta, har vi en fri vilja att fortsätta följa och lyda honom.

Gör vi inte det får det konsekvenser. Om vi gång på gång fortsätter att vara upproriska mot Gud, kommer vi sakta att glida bort från Herren. Vi lämnar då lärjungaskapets väg och relationen till Jesus bryts. Detta kallas *”avfall”*, eller att *”falla av”*. När vi medvetet eller omedvetet avfaller och lämnar Jesus överger vi också vårt eviga hopp i himlen. Vi kommer då gå evigt förlorade. *”Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.”* (Joh 15:6). *”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar.”* (Upp 2:4-5). Håller vi oss inte i tro nära Jesus kan vi alltså *falla ur nåden* (Gal 5:4).

”Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” (1 Kor 10:13). Lever vi i tro och lydnad till vår Herre Jesus kommer vi aldrig att gå evigt förlorade utan vi kommer att komma till himlen. Vi behöver aldrig vara oroliga för att Gud kommer att vända oss ryggen, om det är någon som bryter denna relation så är det vi. Gud överger ingen som kommer till honom och håller sig till honom. *”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.”* (Joh 10:28). Hur håller man sig då till Jesus? Genom ett liv i bön, bibelläsning och självförsakelse. Men också genom att tjäna Herren med sin tid och sina gåvor. Vi behöver medvetet och dagligen skilja oss från synden och viga oss åt Guds avsikter. Allt detta sker genom att tro och lyda Herren Jesus.

Samtalsfrågor:

1. Vilka välsignelser följer med ett liv då vi håller oss till Jesus?
2. Vad innebär det att *falla av*?
3. Vad skall vi göra för att hålla oss nära Jesus och bevara vår frälsning? Be för varandra att så får ske.

Frälsningsarméns lärosats 10 – Full frälsning

”Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.”

1 Thess 5:23 *”Må fridens Gud själv helga helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.”*

Helgelsen är ett pågående verk i oss som börjar från den dagen vi blir födda på nytt och den Helige Ande flyttar in i våra hjärtan. Det är den Helige Ande tillsammans med oss, som helgar och formar oss till helighet och Kristuslikhet. *”Ni skall vara heliga, ty jag är helig”* (1Petr1:16). Vi är kallade till ett liv i helgelse och helighet. Detta är möjligt av nåd genom tro. Med den Helige Andes hjälp kan vi övervinna frestelser och vandra i helighet och renhet (Rom 8:1-17). Den Helige Ande verkar i oss, men gör det aldrig emot vår fria vilja. Han tvingar aldrig oss. Vi har alltid möjligheten att välja att samverka med Anden, eller inte. Även om han visar vägen och ger oss förmågan så har vi våra egna val att göra.

Vi är kallade att återspegla Guds helighet. Det innebär att vi är överlåtna och avskilda till Gud. Vi behöver vara till hans förfogande, för hans syften och till hans tjänst. När vi följer vår Herre i tro och lydning så växer vi till i helgelse. Helgelse gäller inte bara en liten elit, utan *alla kristna!* Målet är att bli lik vår Herre Jesus Kristus, som är Guds sanna avbild (Rom 8:29). Helgelsen kan leda till många positiva upplevelser. Det viktiga är att det leder till en lydning till Herren Jesus, utifrån vad bibeln säger, så att kärleken till Gud och människor ökar. Ju mer vi växer i helgelse desto mer ökar vår längtan att möta och hjälpa de förlorade och de behövande. Vi inser också alltmer behovet av att överlåta oss till varandra som syskon för att tillsammans kunna möta behoven. Men mer om samverkan med andra kristna längre fram i ”FA:s syn på kyrkan”.

Helgelsen är en livslång process som pågår hela livet. Men bara i himlen kommer vi att bli fullkomliga. Helgelseprocessen berör hela vår varelse. Synden har många gånger påverkat oss negativt till såväl ande, kropp som själ. Därför vill Gud hela och upprätta oss på dessa områden. Precis som att Gud vill hela vår ande, så vill han på samma sätt hela våra själar och kroppar. (1 Petr 2:24-25). En ändrad livsföring är därför ofta en viktig del i helgelsen. Jesus svar på mänskligt lidande berör varje område av våra liv; sjukdomar, sociala behov, relationer, ekonomiska svårigheter. Gud vill att vi skall bli mer hela på alla områden av våra liv. Vår hela livssituation! Genom helgelse blir vi allt mer måna om att söka helhet och full frälsning för andra människor, oavsett hur deras lidande eller behov ser ut. Därför kallar Herren Jesus oss till helig tjänst för att utbreda Guds rike i världen. Då kan människors liv och hela samhällen med sociala orättvisor förvandlas. Detta gör vi bl.a. genom evangelisation, tjänst och social omsorg. På så vis kan Guds hjärta sträcka sig ut praktiskt genom oss.

Vi väntar också på att Herren snart skall komma tillbaka och hämta oss, som han har lovat (Matt 24:30-31). *”Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara”* (Ef 5:27). Precis som en brud, vit och ren, gör sig redo för sin brudgum, så väntar och helgar vi oss och gör oss redo för att Herren snart skall komma tillbaka. *”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.”*(Hebr 12:14).

Samtalsfrågor:

1. Vad är den Helige Andes roll i helgelseprocessen?
2. Vad är syftet och målet med att vi helgas?
3. Är det något område i ditt liv som du längtar efter större helgelse i? Be för varandra att så får ske.

Frälsningsarméns lärosats 11 – Den uppståndne Herrens rike

”Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.”

Upp 20:11-12 *”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.”*

”Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen från de döda” (1 Kor 15:20). Vi grundar vår tro på ett liv efter döden på att Jesus uppstått från det döda. *”Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör”* (Joh 11:25). Tror du på Jesus så skall du alltså leva även om du dör! När Jesus kom så uppenbarade han Guds rike och herravälde på jorden. I himlen kommer Guds rike att få sin fullbordan. Bibeln talar om himlen som en underbar plats som väntar de som tror på Jesus. I himlen skall Gud *”torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta”* (Upp 21:4). I himlen väntar banketter och bröllopsmåltider, vattendrag som aldrig sinar, livgivande träd och det nya Jerusalem som en evig välkomnande stad. (Upp 21:1-7, 22:1-5). Men det eviga livet och glädjen från Gud börjar redan här på jorden. Det börjar i våra hjärtan som troende och fortsätter sedan i livet efter detta (Joh 3:16, 17:3).

Efter döden kommer vi få nya andliga kroppar, s.k. uppståndelsekroppar. Dessa nya kroppar är *oförgängliga*, dvs. eviga, oförstörbara och odödliga. (1 Kor 15:40-44, 50-54). Det var i sin uppståndelsekropp som Jesus dök upp från ingenstans i det reglade rummet där lärjungarna fanns (Joh 20:19).

Alla människor, troende som icke troende, kommer att uppstå för att dömas inför Kristi domstol. All ondska kommer få en rättvis dom och straff på domedagen. *”De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam”* (Dan 12:2). Alla är vi ansvariga inför Gud för hur vi lever, för allt vi säger och gör. Vi kommer att dömas efter våra gärningar. Har vi trott och bekänt att Jesus har tagit vår synd och straff på korset, och omvänt oss, så har vi inget att frukta på domens dag. Då har vi våra namn skrivna i livets bok och kommer att komma till himlen. *”I detta har kärleken nått sitt mål hos oss; att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådan är också vi i den här världen”* (1 Joh 4:17). Men att inte vara frälst och inte ha sitt namn skrivet i livets bok är mycket allvarligt vid domens dag. *”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön”* (Upp 20:15). De som hamnar i eldsjön får ett *evigt straff och evigt fördärv* (Matt 25:46, 2 Thess 1:9). Det finns alltså bara en väg till Gud och den går genom Jesus (Joh 14:6). Både himlen och helvetet finns på riktigt! Därför är det oerhört allvarligt att vända Jesus ryggen och gå evigt förlorad. Samtidigt är det en stor förmån att bli frälst och få evigt liv och komma till himlen. Det är intressant att veta att undervisningen om *”de dödas uppståndelse”* och *”en evig dom”* kallas för *”de första grunderna i Kristi lära”* (Hebr 6:1-2).

Samtalsfrågor:

1. Hur tänker du dig himlen?
2. Vad kommer att hända vid domedagen?
3. Att ofrälsta går evigt förlorade motiverar oss att vinna själar för Jesus. Be för ofrälstas frälsning i din närhet, så de får sina namn skrivna i livets bok. Be om tillfällen att tala om Jesus för dem.

Frälsningsarméns syn på kyrkan

”Av denna, den levande Gudens stora kyrka, hävdar vi, och har alltid hävdat, att vi i Frälsningsarmén är en integrerad del och beståndsdel – en levande, fruktbärande gren av det sanna vinträdet.”

Joh 15:5 *”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.”*

Frälsningsarmén var ursprungligen en *missions- och evangelisationsrörelse* som var ute och predikade evangeliet och bad med folk till frälsning. De nyfrälsta man vann för Jesus tog man med till de kyrkor som fanns, så de kunde bli medlemmar där. Problemet var bara att många av de nyfrälsta från samhällets utkanter inte välkomnades i de befintliga kyrkorna. Därför öppnade man egna kyrkor, s.k. kårer. Från att man blivit en kyrka så blev det också naturligt att formulera en enhetlig syn på just ”kyrkan”, som en komplettering till de 11 lärosatserna.

Genom frälsningen och pånyttfödelsen blir vi Guds barn och adopterade in i Guds familj, den levande Gudens stora kyrka. Över hela jorden finns det olika kyrkor som på olika sätt ger uttryck för Guds rike, från kultur till kultur. *”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”* (Gal 3:28). Frälsningsarmén är en del av denna världsvida gemenskap av troende över hela jorden. Vi behöver förstå vårt behov av samarbete även med andra kristna från andra sammanhang, speciellt i uppdraget att nå ut till de förlorade. Vi är inte kallade att döma andra kyrkor och samfund utan vi skall välsigna och stötta andra kristna. Det är vår uppgift att sträva efter försoning och enhet, samt föra försoningens budskap ut i en splittrad och söndrad värld (2 Kor 5:18-20).

Ordet ”kyrka” kommer från det grekiska ordet *”ekklesia”* som betyder ”att vara kallad ut ur något”. *”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus ”*(1 Petr 2:9). *”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”* (Kol 1:13). Vi har inte utvalt Jesus, utan det är Han som har *utvalt oss* och *tagit oss ut ur världen* (Joh 15:16, 19). Vi är en helig skara män och kvinnor som är avskilda åt Gud. Som denna kyrka kallar Gud oss att fira Gudstjänst och tillbe honom, ha gemenskap med varandra, men också till att gå ut och evangelisera! Gud har utvalt och församlat Frälsningsarmén till att gå ut och frälsa de förlorade. Detta är vårt uppdrag, vår mission. Vi är frälsta för att frälsa andra! Saved to save!

Guds stora pånyttfödda familj beskrivs i bibeln på olika sätt. En bild av de troende är Kristi Kropp, där alla som lemmar är sammanfogade i kroppen till nytta för varandra och med Jesus Kristus själv som huvudet för kroppen (1 Kor 12:12-30). En annan bild är bilden av ett vinträd, där Jesus är vinstocken och där vi är grenarna. Precis som saven kommer från stammen, så kommer livet från Jesus till oss när vi är förenade med honom (Joh 15:5). På så vis kommer vi kunna bära frukt!

Samtalsfrågor:

1. Vad var Frälsningsarméns ursprungliga uppdrag och vad var det som gjorde att vi blev en kyrka?
2. Vilka olika bilder av Kyrkan beskrivs i bibeln och vad kan de lära oss?
3. Läs Gal 3:28 och diskutera varför det är så viktigt att vi är ”ett i Kristus” i Guds världsvida kyrka.