



Julen 2017

Frídens och fredens gåva

Kära vänner!

"Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste." (Jesaja 9:6).

Enligt Lukas sjöng en stor himmelsk här, den natt då Jesus föddes: *"På jorden fred åt dem han har utvalt."*

Julens mest hjärtevärmade sanning är att Jesus kom för att ge oss fred. När vi reflekterar över vad som hänt runt vår värld under det senaste året, vet vi att vad världen allra mest behöver just nu är fred. Fred mellan nationer, fred bland människor, fred i vår värld och fred på våra gator. Vi är desperata och längtar så efter att få uppleva denna fred utan kamp och strider och utan att fler människor behöver sätta livet till! Jesus gav denna avskedsgåva till sina efterföljare: *"Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet."* (Joh 14:27).

Jesus är källan till och givaren av verklig och varaktig fred. Alla människor i världen kan få uppleva inre frid därför att Jesus kom, vilket vi firar minnet av i jul. Han kom för att bo i sitt folks hjärta, sinne och själ. Mitt i krig och rykten om krig, osämja, konflikter, uppror och allt slags tumult, kan de som tror på Jesus erfara en djup frid, en gudagiven tillförsikt från fridsfursten själv. Vilket gott budskap att dela med vår värld denna jul!

Vårt tema under 2017, *Förvandlad till hans avbild*, uttrycker vår önskan att bli lika Jesus på alla livets områden. En helig Gud slöt fred med en syndfull värld genom att sända Jesus för att ge oss ett exempel för att kunna leva i fred och harmoni.

Må vi, så som fridsfursten fyller våra hjärtan med frid, bli hans fredsmäklare så att han kan använda oss för att göra skillnad för Gud i det godas tjänst. Min personliga bön denna jul är *Låt det bli fred på jorden och börja med mig.*

Må du och din familj njuta av frid, hopp och kärlek när ni firar jul.

Fred på jorden kommer för att stanna när vi lever i julen varje dag. (Helen Steiner Rice).

Kommendör Sylvia Cox och major Margaret hälsar till er och önskar er, som jag, en fridfull jul!

Gud välsigne er!

Rosalie

Kommendör Rosalie Peddle

Internationell sekreterare för kvinnoorganisationerna