

Oktober 2017

Ett gott samarbete

Mia-Lisa Dahlqvist

Bibelord: Matteus 25:31-45

Men när Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på Guds tron. Alla folk ska samlas inför honom, och han ska dela människorna i två grupper, som en herde skiljer fåren från getterna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra. Sedan ska kungen säga till dem som står på den högra sidan: 'Kom, ni som min Far har välsignat, och gå in i det rike som från världens början gjorts i ordning åt er! Jag var hungrig, och ni gav mig mat. Jag var törstig, och ni gav mig vatten. Jag var en främling, och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse, och ni besökte mig.' Då kommer dessa rättfärdiga att svara: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? Eller som främling och hjälpte dig? Eller naken och klädde dig? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?' Och kungen ska säga till dem: 'När ni gjorde detta för dessa mina minsta bröder gjorde ni det för mig!' Därefter ska han vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga: 'Gå bort med er, ni förbannade, till den eviga eld som har gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, men ni gav mig ingen mat, jag var törstig, men ni gav mig ingenting att dricka. Jag var en främling, men ni vägrade att ge mig husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte.' Då ska de säga: 'Herre, har vi någonsin sett att du var hungrig eller törstig, eller att du var en främling, eller att du var naken eller sjuk eller i fängelse utan att vi hjälpt dig?' Och kungen ska svara: 'När ni vägrade att hjälpa den minste av dessa mina bröder, då vägrade ni att hjälpa mig.'

Andakt

"Det finns många människor som lider nöd. Barn som gråter och som ingen bryr sig om. Varför strider människorna mot varann? Varför finns ej trygghet, fred i varje land? Därför skall vi räcka ut till stöd vår hand. Du behövs, jag behövs, Gud behövs...!"

Det finns människor som inte har ett hem. Något trött och sorgsen som vill ha en vän. Det finns människor som ingen utväg vet. Du behövs, jag behövs, Gud behövs...!"

Texten ovan är ett axplock ur sången som Frälsningsarméns, numera pensionerad, general John Larsson har skrivit. Den texten fångar något riktigt väsentligt av det som är Jesu utmaning till oss hans efterföljare. Den beskriver en värld som behöver så mycket och där du och jag kan göra skillnad i Guds kraft.

Det var en torsdagkväll och den äldre mannen satt på busshållplatsen och jag väntade på en vän som var på väg för att möta mig. Bussen kom, och en till, och en till. Mannen satt kvar på hållplatsen. Jag fick ett sms att mitt sällskap var försenad så jag blev också kvar på hållplatsen. Han bjöd mig en karamell och jag tackade ja och frågade vart han var på väg. ”Ingenstans, jag kommer hit för att få en pratstund. Ibland pratar folk med mig faktiskt. ”

Fyll jorden med lovsång och ära till Gud sjunger vi ibland i en sång som finns med i Frälsningsarméns sångbok. Och det kanske är precis det som är maningen till oss idag. Att mitt i all strid och larm kunna skapa stunder då människor känner att rädslan ger vika, oron krymper lite eller att ensamheten gör mindre ont är väl just det vi ska göra som kristna. Att vara kristen innebär också att leva i tacksamhet och det i sin tur leder till omsorg om andra människor. Mitt liv handlar inte enbart om mig själv utan också om andra nära eller fjärran. Den kristna kärleken räknar inte steg eller väljer ut några få som kan kavla in sig och blir värdiga att älskas av oss. Jesu kärlek är till för alla. Att fylla världen med lovsång och ära till Gud handlar om en grundinställning hos oss – att vilja andra väl och skapa omständigheter där livet blir lättare för att leva. Vi ska inte göra korset tyngre att bära för våra medmänniskor.

Bön

Gud, du ser vår värld som är sargad och sönder men du ser också människan du skapat. Herre, förbarma dig över oss. Ge oss, dina efterföljare, mod och vilja att förmedla värme och kärlek till våra medmänniskor. Låt oss leva så att livet blir lättare för andra i vår närhet att leva. Låt mig vandra dina stigar så jag bygger upp ditt rike i min vardag. Gör mina händer till dina händer här i världen och visa mig vem i min närhet behöver dig. Amen.

Samtalsfrågor

1. ”Du behövs, jag behövs, Gud behövs...” sjunger vi i sången. Men vad händer om vi erbjuder dessa åtskilda från varandra?
2. Bibeln talar om mina minsta. Vilka är dessa ”mina minsta” idag?
3. Vad innebär det egentligen att hjälpa och vad innebär medmänsklighet ur ett kristet perspektiv?
4. Vad motiverar mig att bemöta andra människor – visa dem kärlek från Gud?