

Bibelord:

Ef 4:23-24 Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Andakt:

I ett stressat samhälle gäller det ofta att långt i förväg boka tid för sammanträffanden av olika slag. Men hur ofta drar vi streck i almanackan och skriver "GUD", men stora bokstäver? Vi behöver tid med Gud och ett är säkert; att avskilja tid och vara tillsammans med vår Herre lämnar ingen oberörd. Det kommer alltid att påverka och förändra oss. Bibeln beskriver det ofta i ord som att födas på nytt, bli en ny människa eller förnyas.

Bibeln förmedlar en bild av Gud till oss. Den låter oss se och förstå något om hurdan Gud är till sitt väsen. Genom bibeln får vi insyn i vad han gjort, men också vad han förväntar sig av oss, hans barn. Vi är ju skapade till hans bild och "den rättfärdighet och helighet som hör sanningen till" finns alltså nedlagd i oss som ett slags gudomligt DNA.

För den som läser bibeln regelbundet händer det som kan vara både fantastiskt men också skrämmande att; ju mer vi läser desto större blir Gud. Det förunderligt härliga ligger i insikten om att Gud i alla sin makt och helighet bryr sig om mig. Jag, en liten människa är älskad av skapelsens Herre! Den skrämmande motpolen kan vara att vi aldrig riktigt kan greppa Gud. Vi människor vill ju ofta ta kontroll, ha vetenskapligt bevisa och förklara allting. Men det går inte med Gud. Han är större än så och vi kan inte sätta en etikett på honom.

Den insikten kan på ett vis skrämna oss. Vi skulle kunna säga att det resulterar i att ju mer vi läser i bibeln, desto mindre förstår vi. Lugn nu, jag menar inte att det betyder att vi ska sluta läsa bibeln för att den ändå är helt obegriplig, utan jag menar att ju mer vi förstår Guds storhet, desto tydligare blir det att Gud är större än vi någonsin kan begripa. Guds väsen rymms inte i mänskliga beskrivningar.

Det går inte att "tenta av" livet med Gud och tro att man automatiskt ska få slutexamen. Däremot kan den som är öppen för Guds tilltal ständigt få ny kunskap, uppleva nya utmaningar och komma till allt djupare insikter genom Guds eget ord. "Vi förnyas i ande och förstånd" som Paulus beskriver det i Efesierbrevet.

Bibeln visar oss tydligt att Gud inte vill förbli okänd för oss, tvärt om vill han visa sig och bli så begriplig som det bara går. När vi öppnar bibeln, öppnar vi oss därför för att höra rösten hos den Gud som skapade oss och som talar till oss personligen. Att lyssna till den rösten har alltid och kommer alltid att förändra människor.

Bön:

Gud jag kommer till dig med allt det som är jag. All min längtan och alla mina frågor. Jag ber om din närvaro i mitt liv. Jag ber om ett inre andligt vidrörande till förnyelse och kraft som gör att jag kan mogna och utvecklas som ditt barn. Jag ber att din bild ska bli synlig i mig så som ett barn liknar sin far. Jag vill förvandlas till din avbild i den rättfärdighet och helighet som hör sanningen till. Amen

Samtala om:

- *Vilka ställen i Bibeln har betytt mycket för dig och hjälpt dig att tro och utvecklas som kristen?*
- *När tillbringar du din bästa tid med Gud?*
- *Om det är svårt att få tid med Gud, vad händer i ditt liv då och vad händer då du prioriterar din tid med Gud i bön och bibelläsning?*

Böneämnen:

Be för barn och ungdomsarbetet på din kår

Be att Guds ord blir centralt och läs i vårt land igen

Be om Guds förnyelse i ditt eget liv kanske på ett speciellt område eller i en speciell situation

Be att vi ska få vara med och visa på Kristus genom våra liv