

Veckans hälsning v 5

Kenyaner och kenyanskor är vanligtvis kända som bra löpare, å andra sidan är svenskar ofta riktigt bra på att åka skidor. Idrott som vi alla vet, har varit en viktig del av människors liv genom historien. Den har hjälpt, inspirerat och fört samhällen, städer och nationer samman genom segrar och nederlag. I Kenya har stora internationella framgångar inom löpning hjälpt till att ge folket glädje och hopp.

Förutom att ge fantastisk underhållning ingjuter sport många viktiga värden som till exempel uthållighet, förmågan att jobba hårt, disciplin och rättvist spel. De här värdena är tillämpliga i de kristnas liv också. Och den kristne likaväl som idrottaren behöver uppmuntran på vägen till målet. Vi bedöms ofta efter vad vi åstadkommer, liksom en idrottare i enmanssporter bedöms efter sitt resultat. Men vi måste komma ihåg att vi som kristna lever i ett "team". Liksom idrottare har support från tränare, fans och andra idrottare som stöder dem, har vi support från vårt team i Jesu Kristi kropp, den familj som vi adopterades till när vi blev Guds barn genom tron på Jesus.

Den intressant delen av idrott är när människor på sidlinjen muntrar upp med applåder för att få idrottaren att fortsätta att kämpa på, trots allt, även om det känns nästan omöjligt. Men när idrottaren hör och känner supportrarnas support från sidlinjen ger det förnyad energi, nytt hopp och ny tro på att målet skall nås. Detta gäller också oss som Guds barn. Vi behöver muntras upp och vi behöver uppmuntra varandra att fortsätta kämpa på. Ge inte upp, vet att du inte är ensam, vi är alla i Guds händer, Han kommer att ge oss styrka genom sin Helige Ande den stund vi behöver det.

2 Krönikeboken 15:7 "Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön."

Caroline Storck

Bitr. kårledare