

Tänk till – om *Vilka ser vi inte*

Inledning

Vilka människor ser vi (inte) när vi säger att "alla är välkomna"?

Vilka "alla" talar vi om när vi i våra egna 2020-mål talar om "Jesus till alla"?

Presentation

Frälsningsarmén har alltid förkunnat att till oss är alla välkomna. Vårt första "värdeord" i vår värdegrund är "Välkomnande". Vårt visionsdokument heter "Jesus till Alla" och där skriver vi bland annat att vi före år 2020 vill "bereda möjlighet för människor med olika förutsättningar och bakgrund, från skiftande livssituationer och olika kulturell bakgrund att känna sig välkomna och vara delaktiga i gemenskapen och uppdraget."

Frälsningsarméns rötter har alltid varit att vara ett sammanhang för just dem som inte passat in i en alltför välkammad kristenhet.

I vår förkunnelse lyfts ofta fram ideal som att "så är nu ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni Ett i Kristus." (Gal 3:28), det vill säga att alla mellanmännsliga murar suddats ut i Kristus.

Samtidigt ser vi ofta i våra kårer att de "alla" som finns med som medlemmar eller firar Gudstjänst hos oss är människor som har normfungerande kroppar, som samtliga talar svenska. Vidare – trots att Frälsningsarmén traditionellt är bra på att driva socialt arbete, är vi sämre på att bygga en kårgemenskap där även den som är socialt utsatt är välkommen.

Det är viktigt att inse att exkludering eller diskriminering sällan är medveten. Om våra kårer blivit för homogena, är det inte för att vi vill det, eller inte bryr oss. Men samtidigt är frågan om "allas" delaktighet i tjänst och gemenskap en viktig teologisk och etisk fråga att samtala om.

Frågor till samtal

- Vilka är våra vanliga Gudstjänstfirande i kåren? Saknas någon ur "alla"?
- Kan det uppstå några problem, tror du, om kåren blir en alltför homogen grupp?
- I din kår – finns det någon som efterfrågar T-slinga, teckenspråkstolk, stor text i sångböcker, handikapptolett, rullstolsramp, plats för ledarhund, taktila stråk, material på punktskrift, etc?
- Finns någon som efterfrågar texter och sånger på andra språk än svenska? Översättning i Gudstjänsten?

Om inte – varför finns inte dessa människor i kårens gemenskap?

