

# MEDLEM I FRÄLSNINGSARMÉN

”Att följa Jesus gör  
man bäst tillsammans  
med andra...”



Frälsningsarmén är en generös, öppen och växande gemenskap av människor i olika åldrar och med olika bakgrund, där Jesus är i centrum.

Vi växer tillsammans som lärjungar, delar livet och fördjupar relationen med Jesus och medmänniskorna.

Vi tar oss an uppdraget att göra världen till en bättre plats.

Vi förmedlar frälsning och erbjuder en trygg miljö där människor kan bli hela till ande, kropp och själ.



## **Frälsningsarmén är en internationell rörelse som finns i mer än 130 länder. Vårt ”mission statement” sammanfattar vår identitet och vårt uppdrag:**

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan.

Vårt budskap har sin grund i Bibeln  
Vår tjänst har sin källa i kärleken till Gud  
Vårt uppdrag är att förkunna glädjebudskapet om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

### **Att följa Jesus gör man bäst tillsammans med andra.**

Jesus visar oss att Gud är vår Far i himlen och när vi börjar tro på honom blir vi syskon oavsett var vi kommer ifrån och vilka vi är. Vi hör hemma i Guds familj och har vårt hem hos honom.

Att tro på Jesus och försöka följa hans ord och exempel är att vara en lärjunge. Jesus kallar oss att göra andra till lärjungar så att familjen växer.

”Välkommen hem – livet med Jesus” är en inbjudan att leva livet med Jesus som en lärjunge, i gemenskap med syskon i Guds familj.

Bibeln liknar den kristna gemenskapen vid en kropp. Tillsammans utgör vi Jesus kropp på jorden, här och nu.

I Frälsningsarmén kallas den lokala församlingen för kår, och det betyder just kropp. Alla som har tagit emot Jesus och tror på honom hör ihop som delar i Jesus kropp, alla med olika funktioner. Bibeln säger att ”några av de delar som verkar vara svagast och minst viktiga, är de mest nödvändiga”, och att ”alla ska visa omsorg om varandra” (1 Kor 12:22, 25).



LOVE YOUR  
NEIGHBOUR

I Frälsningsarmén kallas den lokala församlingen för kår, och det betyder just kropp. Alla som har tagit emot Jesus och tror på honom hör ihop som delar i Jesus kropp, alla med olika funktioner.

## Alla som tror på Jesus och vill följa honom är välkomna att bli medlemmar i Frälsningsarmén

Att bli medlem innebär att man gör Frälsningsarmén till sin kyrka, att man blir delaktig i den lokala kårens gemenskap, deltar i gudstjänster och församlingsliv och bidrar praktiskt och ekonomiskt i verksamheten, utifrån sina möjligheter och sin förmåga.

Att vara medlem innebär också att man bejakar den kristna tron som den presenteras i Frälsningsarméns lärosatser och att man respekterar att Frälsningsarmén är en alkohol- och drogfri gemenskap.

### Soldat i Frälsningsarmén

En medlem kan välja att bli frälsningssoldat. Det innefattar ett tydligt val av livsstil och den som blir soldat skriver därför under en livsstilsdeklaration – ”En frälsningssoldats beslut” (”En frälsningssoldats förbund”).

### Om du vill bli medlem

Om du vill bli medlem så kontakta den ansvariga på din närmaste kår. Kontaktuppgifter hittar du på [fralsningsarmen.se](http://fralsningsarmen.se)

Välkommen Hem!

